

Κωδικός: 3087



ΜΑΚΙΣΤΙΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Έτος 12ο • Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2007 • Τεύχος 50 • Τιμή: 0,03€

Διεύθυνση εφημερίδας: Ν. Πλαστήρα 202, Άγιοι Ανάργυροι Τ. Κ. 135 62 • e-mail: makistia@gmail.com

Συμφορά

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Συμφορά είναι αυτό που συνέβη στο χωρίο μας, μα και στον τόπο μας γενικότερα.

Συμφορά πολύ μεγάλη, φρίκη, απόλυτη καταστροφή. Η φωτιά στο πέρασμα της δεν άφησε τίποτα μα τίποτα. Άνθρωποι και σπίτια, ζώα, πουλιά και δέντρα, έγιναν όλα στάχτη και αποκαΐδια.

Την Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007 η φωτιά πού ξεκίνησε από το Παλιοχώρι, πέρασε στις τρεις παρά δέκα το μεσημέρι από τη Μάκιστο και στις τρεις είχε «σαρώσει» το χωρίο.

Οι πρώτοι που είδαν τον καπνό από τα Γιαννακέικα χτύπησαν την καμπάνα και οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι προς τα αυτοκίνητα για να φύγουν, να σωθούν.

Αστυνομικοί με περιπολικό που βρέθηκαν εκεί, τους παρότρυναν να φύγουν από το χωρίο, χωρίς όμως να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για αυτό. Ήταν και οι ίδιοι πανικόβλητοι.

Αρκετοί πήραν μαζί τους κι άλλους, όποιον έβρισκαν στο δρόμο. Δεν στάθηκαν όμως όλοι τυχεροί. Στον δρόμο κάτω από του Κουμουθέκρα τους πρόλαβε η φωτιά.

Τον Νιόνιο Λαμπρόπουλο με τη γυναίκα του Ελένη, τη Γιαννιά Βλάχου καθώς και τον Γιώργο Πόθο με τη γυναίκα του Γιωργία.

Χάθηκαν μαζί με άλλους δεκατέσσερις ανθρώπους.

Ανάμεσά τους ένας αγροφύλακας και τρείς πυροσβέστες δίπλα στο πυροσβεστικό όχημα που δεν μπόρεσε να λειτουργήσει.

Κάποιοι έφυγαν με τα πόδια όπως η Μαρία Γ. Δημόπουλον η οποία μπήκε τελικά στο περιπολικό, ο Νίκος με τη Μαριγούλα Δημοπούλου που η



φωτιά τους πρόλαβε μετά τον Αι Γιώργη και κάπκαν με το γαϊδουράκι, το σκύλο και τις γιδούλες τους.

Mazί ήταν και ο Πρόεδρος μας, ο Νίκος Πόθος, ο οποίος έζησε με ανοιχτά μάτια όλη την τραγωδία και τελικά στάθηκε τυχερός, γιατί πέρασε από το σημείο εκείνο ο Δήμαρχος, τον βρήκε με σοβαρά εγκαύματα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου νοοτρεύεται ακόμη.

Στο χωρίο έμειναν λιγοστοί.

Ο Γιάννης Βλάχος με τον πατέρα του Δήμο την Κοτρώνα, αγωνίστηκαν με τις φλόγες να σώσουν το κοπάδι τους.

Ο Αντώνης Κοκκαλιάρης με τη γυναίκα του Κούλα, ο οποίος μη έχοντας άλλη επιλογή, έδωσε κι αυτός στα 80 του χρόνια τη μάχη με τις φλόγες, σώζοντας το σπίτι του, τρία ακόμη σπίτια και το γαϊδαράκο του.

Ο Αλέξης Αθανασόπουλος πάλε-

ψε κι αυτός για το σπίτι του, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να το σώσει.

Ο Γιώργος Δημόπουλος έκανε το ίδιο και όταν σταμάτησε το νερό χρησιμοποίησε κρασί, το μόνο υγρό που είχε στη διάθεσή του και έτσι έσωσε κι αυτός το σπίτι του.

Επίσης έμειναν στο χωρίο τα γεροντάκια, ο μπάρμπα- Γιώργης (γραμματέας) με τη γυναίκα του Κούλα, για τους οποίους είχαμε ανησυχήσει όλοι, μιας και τα γειτονικά σπίτια κάπκαν όλα. Στάθηκαν τυχεροί, το σπίτι τους δεν κάπκε.

Οι άλλοι κατέβηκαν προς την παραλία, ενώ η φωτιά σχεδόν τους ακολουθούσε. Μέχρι να βραδιάσει φτάσαμε και οι υπόλοιποι από την Αθήνα και άλλα μέρη γιατί πληροφορθήκαμε το κακό από τηλέφωνα ή τα MME.

Ήταν δραματικές στιγμές γιατί όλοι ψάχναμε τους δικούς μας, τα τηλέφωνα δεν λειτουργούσαν και δεν

ήξερε κανείς αν ζουν ή όχι γονείς, αδέρφια, φίλοι.

Όλη η νύχτα κύλησε στην απελπισμένη αναζήτηση.

Από τους πρώτους τολμήσαμε με το Στάθη Κοκκαλιάρη και το Γιώργο Αθανασόπουλο να ανέβουμε αργά τη νύχτα στη Μάκιστο που φλεγόταν. Και είδαμε ολοζώνταν τον εφιάλτη. Από τα τελευταία σπίτια της Ζαχάρως και ειδικά από του Μποκαρίνου και πάνω δεν υπήρχε ούτε ένα, από τα κιλιάδες δέντρα, που να φλεγόταν.

Και στο Κουμουθεκρέικο, άνθρωποι κι αυτοκίνητα είχαν ήδη γίνει στάχτη.

Στη Μάκιστο καίγονταν τα νοικοκυριά και βρήκαμε τους λιγοστούς που είχαν μείνει να «φυλάξουν Θερμοπόλες», αποκαμψένους, κατάμαυρους, μέσα στους καπνούς και την απόγνωση...

Συνέχεια στη σελ. 4

Σημειώσεις της έκδοσης

Ποτέ μα ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, δεν θα μπορούσε να περάσει καν από το νου μας ότι το πεντηκοστό τεύχος της «Μακιστίας» θα κυκλοφορούσε μέσα σε τόσο πένθος, τέτοια θλίψη, τόσο αβάσταχτο πόνο.

Μπορούσαμε να απογοητεύομαστε, να πικρανόμαστε ή και να γκρινιάζαμε για ό,τι δεν μας άρεσε ή δεν συμφωνούσαμε, για μικρά πράγματα και μεγάλα.

Για το χωρίο μας που αγαπούσαμε και που άλλαζε σιγά- σιγά, που έχανε παλιά πολύτιμα στοιχεία της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, της πολιτιστικής κληρονομιάς του.

Για τη φύση και το περιβάλλον στον τόπο μας, μα και στον πλανήτη που καθημερινά καταστρέφεται.

Ειδικά για το Λαπτίθα, το δικό μας βουνό, που μας έδινε την ανάσα, είχαμε πάντα μια ξεχωριστή έγνοια.

Αυτό όμως που αντικρίσαμε στις 25 Αυγούστου, την επόμενη μέρα της συμφοράς, ήταν ασύλληπτο, ήταν η απόλυτη καταστροφή, ο εφιάλτης της στάχτης. Στα σπίτια, στα ζώα, στα λιόδεντρα, στο βουνό μας και κυρίως στους εφτά αγαπημένους δικούς μας ανθρώπους.

Μέσα στο καθολικό πένθος που βιώνουμε, όσο κι αν πονάμε οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και να ξαναρχίσουμε από την αρχή.

Να δημιουργήσουμε ό,τι χάθηκε, να στηρίξουμε όποιον πονάει περισσότερο, να δώσουμε ζωή σε τούτο τον τόπο και πάλι, να τον κάνουμε πιο όμορφο.

Όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε να αναγεννηθούμε μέσα από τις στάχτες. Δεν έχουμε άλλο δρόμο.

Ας τους μιμηθούμε

Δημήτρουλας Φώτης	€ 100
Δημόπουλος Χρ. Γεώργιος	50
Θεοδωροπούλου-Βλάχου Ολυμπία	20
Κοκκαλιάρης Αντώνης	20
Λουμπτή Σπ. Κων/να	20
Νικολόπουλος Δημήτρης	20
Πόθος Αναστάσιος του Δημοσθένη	20
Πόθος Γεώργιος του Δημοσθένη (εις μνήμη της συζύγου του)	100

Η Μακιστία και ο Σύλλογος ευχαριστούν τους παραπάνω φίλους για την οικονομική ενίσχυση που απέστειλαν.

Για όσους και όσες ενδιαφέρονται να ενισχύσουν οικονομικά την προσπάθεια αποκατάστασης της Μακίστου, ο Σύλλογος Μακισταίων άνοιξε στην Εμπορική Τράπεζα (Emporiki Bank) λογαριασμό με αριθμό 86182793.

ΜΑΚΙΣΤΙΑ

Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Νείγυ 4 Ανώ Πατήσια
Τ.Κ. 11144, τηλ: 210-2285341

Ηλεκτροταχυδρομείο:
makistia@gmail.com

- ***
- Ανώνυμες επιστολές δε δημοσιεύονται.
- Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
- Τα άρθρα, οι συνεργασίες και οι αγγελίες δημοσιεύονται δωρεάν.
- Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα τη σύνταξη της εφημερίδας.
- Ηλεκτρονική Σχεδίαση Εντύπου Επιμέλεια - Διεκπ/ση έκδοσης Καρπούζη Αριστέα & Υιού Ο. Ε.
- Εκδόσεις - Γραφικές τέχνες Θεοδοσίου 23 & Πετρουπόλεως Ίλιου Τηλ-fax: 210 2619003 - 210 2619696 e-mail:karpouzi@otenet.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ-ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»

N. Πλαστήρα 202, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 135 62, τηλ: 210-2285341

Εκδότρια:
Δήμητρα Κοκκαλιάρη
Συντακτική Επιτροπή - Συνεργάτες:
Αγγελική Ρήγα
Βασιλική Αβραμοπούλου
Διονύσης Κοκκαλιάρης
Παρασκευή Λαμπροπούλου
Στάθης Κρουστάλλης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

• Ο Αναστάσιος (Τάσης) Κοκκαλιάρης του Παναγιώτη και η σύζυγός του Γεωργία, που μένουν στην Αθήνα, την Τρίτη 17 Ιουλίου 2007 απέκτησαν αγοράκι.

• Η Ανθούλα Μπλάτσου του Βαγγέλη και της Αγγελικής Πόθου και ο σύζυγός της Βαγγέλης Φαρμάκης, που μένουν στην Αθήνα, την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2007 απέκτησαν αγοράκι.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται να ζήσουν τα νεογέννητα, να είναι τυχερά και να τα χαίρονται οι γονείς τους.

Βαπτίσεις

• Ο Βασίλης Παν. Κουτσογιαννάκης και η σύζυγός του Τάνια που μένουν στην Ελβετία, βάφτισαν το κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ελένη (εγγονάκι της Γεωργίας Αλεξίου Βλάχου), την Κυριακή 23 Ιουνίου 2007, στον Αι Γιώργη στη Μάκιστο.

• Η Γεωργία Νίκου Πόθου και ο σύζυγός της Κώστας Μπεκρής, το Σάββατο 18 Αυγούστου βάφτισαν το τρίτο κοριτσάκι τους και το ονόμασαν Ραφαέλα. Ανάδοχοι ήταν ο Θανάσης Παν. Λουμπτής, η σύζυγος Σπυριδούλα και η μικρή Καλλιρρόη που έβαλε το λάδι.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εύχονται στους γονείς να τους ζήσουν τα νεοφύτιστα και στους ανάδοχους πάντα άξιοι.

Απερβίωσαν

• Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2007 απεβίωσε στην Αθήνα ο Λουμπτής Λάμπρος (Μπακάλης) του Γεωργίου σε ηλικία 92 ετών και η ταφή του έγινε την Παρασκευή 15 Ιουνίου στη Μάκιστο.

• Την Τρίτη 7 Αυγούστου 2007 απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 50 ετών, ο Αριστείδης (Άρης) Βασιλείου Καρατζάς, σύζυγος της Ελένης Αθανασίου Λαμπροπούλου και η ταφή του έγινε την Τετάρτη 8 Αυγούστου στους Σχίνους.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στους οικείους των θανόντων.

Επιτυχίες

• Η Αθανασοπούλου Μαριάννα του Βασίλη και της Τασούλας επέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας.

• Η Βλάχου Θάλεια του Φώτη και της Βλής επέτυχε στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) του Παν/μίου Αθηνών.

• Η Παναγιωτοπούλου Μαρία του Πάνου και της Ελένης Τσαντίλη επέτυχε στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης του Παν/μίου Πειραιά.

• Ο Λαμπρόπουλος Άκης του Χρήστου και της Ουρανίας επέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Ηρακλείου.

• Ο Λαμπρόπουλος Γιώργος του Φώτη της Άννας επέτυχε στην Παιδαγωγικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών

• Ο Χρονόπουλος Ηλίας του Γεωργίου και της Βενετίας Λαμπροπούλου επέτυχε στο τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθηνών.

• Η Βασιλική Αβραμοπούλου του Βασίλη και της Γιώτας έφυγε στις 17/9/2007 για τη Λίλη της Γαλλίας στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αφορά ανταλλαγές φοιτητών με υποτροφία.

Ο Σύλλογος και η Μακιστία εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά για την επιτυχία τους καθώς επίσης και στους γονείς τους.

Ελληνόπουλα του Εξωτερικού

Η Στέλλα και η Τίνα (Κων/να) Νικολαΐδη κόρες της Μαίρης Παναγούλια και εγγονές της Κων/νας Κοκκαλιάρη, διατηρούν στο Τορόντο του Καναδά τη σημαντικότερη Σχολή του CITY DANCE CORPS.

Οι ίδιες έκινησαν από πολύ μικρή ηλικία και έκαναν περισσότερο από 18 χρόνια κλασικό μπαλέτο στη Βασιλική Ακαδημία Χορού (Royal Academy of Dance). Φοιτήτριες ακόμη στο Πανεπιστήμιο άρχισαν να διδάσκουν χορό και τελειώνοντας τις σπουδές τους άνοιξαν το 2002 τη σχολή όπου διδάσκουν σε παιδιά και ενήλικες Λατιν-αμερικανικούς χορούς κυρίως σάλσα, τάκο, κ.α., καθώς επίσης μπαλέτο, τζαζ, χιπ-χοπ, πιλάτες κ.α..

Οι δύο αδερφές όχι μόνο διδάσκουν αλλά χορεύουν οι ίδιες και ταυτόχρονα



κάνουν χορογραφίες για ταινίες, τηλεόραση και μουσικά βίντεο. Παράλληλα έχουν ξεκίνησε μια μουσική παραγωγή για το Τορόντο όπου επαγγελματίες χορευτές δίνουν παραστάσεις.

Έχουν προσκληθεί να δείξουν τη δουλειά τους και έχουν χορέψει σε διάφορες χώρες όπως Ιρλανδία, Βερμούδες, Ιαπωνία, Πόρτο-Ρίκο, Αργεντινή, Ν. Υόρκη και Αθήνα. Συχνά αναφέρονται στη δουλειά τους εφημερίδες και περιοδικά του Καναδά καθώς και εφημερίδες της ομογένειας, ενώ έχουν εμφανιστεί στο ελληνικό πρόγραμμα της Καναδικής τηλεόρασης στην εκπομπή «εδώ και τώρα».

Από τον Οκτώβρη θα συνεργάζονται με μεγάλο μουσικό θέατρο το «ντέρτι οντάνσινγκ» και πρόκειται να χορέψουν στη μεγαλύτερη χορευτική συνάντηση Σάλσα του Τορόντο. Πρόκειται να χορέψουν επίσης στις Βερμούδες και την Ιρλανδία.

Να συγχαρούμε τις νεαρές συμπατριώτισσές μας που μέσα από τη δουλειά τους έχουν τόσο καταξιωθεί, στη χώρα που γεννήθηκαν, τον Καναδά. Επίσης να συγχαρούμε τους γονείς τους γιατί σ' ε

Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2007

ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ

**Βλάχου Ιωάννα
σύζ. Δήμου 72 ετών.**

Κάηκε στο πολύνεκρο δυστύχημα στου Κουμουθέκρα στα χώματα του χωριού παρό γεννήθηκε μαζί με το Νίονιο και την Ελένη που την πήραν στο αυτοκίνητό τους για να την σώσουν. Η ταφή της έγινε στη Μάκιστο την Κυριακή 2 Σεπτέμβριο 2007.

Η Ιωάννα (Πιαννιά) Βλάχου αυτή η τόσο καλή και απλή γυναίκα της οποίας η ζωή υπήρξε τόσο σκληρή, πάνω που άρχισε να της χαμογελά με τα εγγονάκια, σταμάτησε με τόσο δραματικό τρόπο. Στις φλόγες χάθηκε και το γεμάτο και φιλόξενο σπίτι της.

**Δημόπουλος Νίκος
του Ευαγγέλου 73 ετών.**

Ο Νίκος ένας χαμογελαστός, ήσυχος άνθρωπος, με τον καλό τον λόγο και το αστειάκι πάντα στα χείλη. Όλο του το βίος, η αδερφή του, ο γαϊδαράκος, δυό γιδούλες και το σκυλάκι. Δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τίποτα από όλα αυτά και χάθηκαν όλοι μαζί.

**Δημοπούλου Μαριγώ
του Ευαγγέλου 74 ετών.**

Αθόρυβη κι αθώα έζησε στο μικρόκοσμό της, το σπίτι της, το οποίο τελικά έμεινε όρθιο και άθικτο και τα ζωάκια της που χάθηκαν μαζί στις φλόγες. Έτσι αθόρυβη όπως έζησε, χάθηκε. Σαν να έκανε ένα απαλό πέρασμα από τούτο τον κόσμο.

Η ταφή στα δύο αδέρφια έγινε το Σάββατο 8 Σεπτέμβρη 2007.

**Λαμπρόπουλος Διονύσιος
του Αναστάση 81 ετών.**

Ο συνταξιούχος από χρόνια που λάτρευε το χωριό και εκεί περνούσε τον περισσότερο χρόνο. Χαμογελαστός, αεικίνητος και ζωντανός με άριστη φυσική κατάσταση όλη τη μέρα μαστορεύει στο καινούργιο σπίτι, το οποίο έμεινε και κείνο άθικτο. Και ο πρωινός καφές του ήταν δίπλα στο καφενείο με το μπάρμπα-Αντώνη

όπου για πολλά χρόνια κράταγαν τη συνήθεια των καλών φίλων, τη μία μέρα κέρναγε ο ένας και την άλλη ο άλλος.

**Λαμπροπούλου Ελένη
σύζ. Διονυσίου 73 ετών**

Η θεία Ελένη μια Κυρία με ευγένεια, ευαισθησία, λεπτό χιούμορ και ιδιαίτερη πνευματική καλλιέργεια. Αγαπούσε το διάβασμα το σινεμά το θέατρο και τις τέχνες γενικά. Το σπίτι της στη Μάκιστο ήταν γεμάτο από τις δημιουργίες της κέντημα, βελονάκι και τελευταία ζωγραφική. Τα λουλούδια στον κήπο της στόλιζαν την είσοδο του χωριού και παρέμειναν μαζί με το φαναράκι που φωτίζει τις άγριες νύχτες μετά το κακό.

Η ταφή των δύο συζύγων έγινε στην Αθήνα στο νεκροταφείο Ζωγράφου.

**Πόθος Γεώργιος
του Σωτήρη 71 ετών**

**Πόθος Γεωργία
σύζ. Γεωργίου 80 ετών.**

Οι αγαπητοί συμπατριώτες μας ζούσαν στην Κρέστενα και δεν τους βλέπαμε πολύ συχνά στο χωριό, γιατί οι επισκέψεις τους γίνονταν συνήθως σε χρόνο που εμείς απουσάζαμε. Μία από αυτές ήταν η μοιραία και χάθηκαν κι αυτοί στο πολύνεκρο δυστύχημα στο δρόμο του Κουμουθέκρα μέσα στο αυτοκίνητο στην προσπάθειά τους να σωθούν. Το πατρικό τους σπίτι, που επισκέφτηκαν εκείνη τη μοιραία μέρα έμεινε άθικτο!

Η ταφή των δύο συζύγων έγινε στην Κρέστενα το Σάββατο 1 Σεπτέμβρη.

**Ο Σύλλογος και η Μακίστια
εκφράζουν θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς και εύχονται να έχουν καλό κουράγιο.**

Στη μνήμη τους το Δ.Σ. του Συλλόγου Μακίσταίνων κατέθεσε το ποσό των 400 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Γειτονικά χωριά

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Νεκροί: Παρασκευοπούλου-Κάρτα Αθανασία με τα τέσσερα παιδιά της Αγγελική, Μαρία, Κατερίνα και Κων/νο και τον αδερφό της Κάρτα Χαρίλη και την πειθερά Παρασκευοπούλου Αγγελική. Αλεξανδροπούλου Ιωάννα με τα εγγονάκια της Ιωάννα και Φίλιππο

Κότσυφας Αθανάσιος

Λαμπρόπουλος Διονύσιος
Πόθου Σταθούλα
Μπουρούγιαννοπούλου Θοδωρής
Τρεις φιλοξενούμενοι
(δεν γνωρίζουμε τα ονόματα)

Τραυματίες:

Αλεξανδροπούλου Μυγδάλων

Μπουρούγιαννοπούλου Ντίνα

Μπουρούγιαννοπούλου Διονύσης

Σπίτια: 19

ΣΜΕΡΝΑ

Νεκροί: Παπάς Βασίλης

Παπά Βασιλική

Τραυματίες:

Πανταζόπουλος Πανταζής

Πανταζόπουλου Αριστέα

Σπίτια: 16

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ

Νεκροί: Καλλιόπη Τσιρώνη

Τριπόδης

Σπίτια: 5 στο νέο χωριό, ενώ στο παλαιό κάτικαν όλα.

ΠΑΛΛΑΙΟΧΩΡΙ

Σπίτια: 5

ΛΟΓΓΟΣ

Νεκρός:

Κλωνάρης Κωνσταντίνος

ΜΗΛΑΕΑ

Σπίτια: 3

ΜΙΝΘΗ

Σπίτια: 1 αποθήκη

ΑΡΗΝΗ

Σπίτια: 5

ΡΑΠΤΗ

Τραυματίες:

3 ελαφρά

Σπίτια: 24

ΦΤΕΑΙΑ

Σπίτια: 5

ΣΧΙΝΟΙ

Νεκρός: Ο Αντώνης Κρέστης

του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Ζαχάρως,

ο οποίος βρέθηκε στο πολύ-

νεκρό σημείο στην Αρέμιδα με σοβαρά

εγκαύματα, μεταφέρθηκε στο Νο-

σοκομείο και ενώ έδωσε σκληρή μά-

χη για τη ζωή, υπέκυψε τελικά στις

22/9/07. Η ταφή του έγινε στις 23/9/07 στο Νεκροταφείο Ζαχάρως.

Μάκιστος 26 Αυγούστου 2007

**Οι κάτοικοι του Δημοτικού Διαιρεμέσματος Μακίστου
Δήμου Ζαχάρως.**

Προς:

Την Ελληνική Κυβέρνηση, κύριο Πρωθυπουργό,
Υπουργό, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και συναρμόδιους υπουργούς,
Υπουργό, Εθνικής Οικονομίας,
Υπουργό, Υγείας & Πρόνοιας,
Υπουργό, Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων,
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας,
Νομάρχη Ηλείας,
Δήμαρχο Ζαχάρως.

Κοιν:

Περιβαλλοντικές οργανώσεις,
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Εμείς οι κάτοικοι της Μακίστου, του πρώτου από τους οικισμούς που επλήγη με ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά της 24ης Αυγούστου 2007, οι οποία εξακολουθεύει να εξολοθρεύει συνανθρώπους μας, την οικονομία και το φυσικό περιβάλλον της Πελοποννήσου, συγκεντρωθήκαμε σήμερα, δυο μέρες μετά το κακό, με πρωτοβουλία του Τοπικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Αποδήμων, στην πλατεία του χωριού μας, ανάμεσα στα καπνίζοντα ερείπια.
Για να αποτιμήσουμε το μέγεθος της καταστροφής,
Για να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας σε όλους τους συμπάσχοντες συμπατριώτες,
Για να δηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας για την ανασυγκρότηση του χωριού μας.

Διαπιστώνουμε κατ' αρχήν:

1. Επτά απόντες συγκωριανούς μας, να έχουν κάσει τη ζωή τους στη φωτιά.
2. Πλήρως κατεστραμμένες το 90% των κατοικιών του χωριού: ντουβάρια που καπνίζουν χωρίς στέγες, χωρίς πατώματα, χωρίς εξοπλισμούς.
3. Απόλυτη καταστροφή των υποδομών ύδρευσης, πλεκτροδότησης και τηλεφωνίας.
4. Απανθρακωμένο το 100% του γεωργικού και ζωικού κεφαλαίου.
5. Αφανισμένο το 100% της χλωρίδας και πανίδας, ενός τοπίου εξαιρετικού φυσικού κάλλους.

Ως συνέπεια τούτων οι οικογένειες της Μακίστου αντιμετωπίζουν την απόγνωση από τις ανθρώπινες απώλειες και τους τραυματισμούς, την έλλειψη στέγασης, την καταστροφή των οικονομικών τους πόρων, των αγροτικών μπανημάτων και των λοιπών εξοπλισμών τους.

Το χωρίο υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι πλέον βιώσιμο.

Κατ' αρχήν απαιτείται:

1. Άμεση θητική και οικονομική στήριξη στους πληγέντες για τις πρώτες ανάγκες επιβίωσης, καθώς δεν διαθέτουν κανένα πόρο, ούτε καν χώρο στέγασ



Συμφορά

Συνέχεια από την σελ. 1

Το πρώτο του Σαββάτου ανεβίβαμε όλοι ξανά και θρηνήσαμε στο φως της μέρας πια, της μέρας που έμοιαζε με νύχτα από τους καπνούς, γιατί η φωτιά συνέχιζε να καίει. Θρηνήσαμε τα σπίτια, τα ζώα, τα δέντρα, τις εκκλησίες. Και εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι κάποιοι λείπουν, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Θρηνήσαμε ότι αγαπήσαμε που κάθηκε σε λίγες ώρες και βαθειά μέσα μας κάναμε τη σκέψη να φύγουμε, να εγκαταλείψουμε για πάντα τον τόπο που μας γέννησε. Άλλα τελικά, είπαμε να μαζευτούμε την επομένη μέρα να πάρουμε την απόφαση.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Συγκεντρωθήκαμε την Κυριακή 26/8/07 όλοι οι κάτοικοι στην Ράχη, κάτω από τα αποκαΐδια, κάναμε τον πρώτο απολογισμό και ήταν βαρύς. Επτά νεκροί άνθρωποι για τους οποίους δεν ξέραμε ακόμη που βρίσκονται. Ήταν απανθρακωμένοι και οι συγγενείς τους χρειάστηκε να δώσουν αίμα για αναγνώριση με τη μέθοδο ταυτοποίησης DNA. Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο, 48 σπίτια καμένα και ότι έβλεπε το μάτι μας γύρω στα χωράφια και στο βουνό, δεν ήταν παρά **στάχτη - στάχτη - στάχτη**. Μόνη παρηγοριά ο Αι Γιάννης με τον ασφένταμο, τα κυπαρίσσια στο νεκροταφείο και δυο τρείς μουριές μέσα στο χωρίο. Όσο για τα ζώα, έζησαν τρία γαϊδουράκια, 4-5 σκυλιά, λίγες κατσίκες και σμύρνη κουνουπιών. Τη νύχτα ούτε γκιώνης ή χουχουλόγεργας, ούτε κουκουβάγια ούτε σπουργύτι. Σιγή νεκρική. Η ανάσα μας βαριά μέσα στους καπνούς. Και οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους, έμειναν άστεγοι και σκόρπισαν σε συγγενείς και ξενοδοχεία.

Με δεδομένη αυτή την κατάσταση κάναμε το πρώτο ψήφισμα όπου αποφασίσαμε ομόφωνα και με υπογραφές, ότι ναι, θα μείνουμε, θα αγωνιστούμε και θα ξαναφτιάξουμε το χωρίο μας. Ανατέθηκε στο ΔΣ του Συλλόγου σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο να διαχειριστούν την κατάσταση και να προβούν στις ενέργειες εκείνες που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση. Το ψήφισμα εστάλη την επόμενη μέρα σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τα ΜΜΕ.

Στη συνέχεια στο θέμα δόθηκε μεγάλη δημοσιότητα. Ανταποκρίτες και δημοσιογράφοι από όλα τα ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού κατέφθαναν στην Μάκιστο για ρεπορτάζ. Από το REUTERS, το BBC, Γαλλική, Γερμανική, Ολλανδική, Ελβετική τηλεόραση, AL JAZEERA και πολλοί άλλοι και η εικόνα του καμένου χωρίου μας έκανε το γύρο του κόσμου μαζί την Αρτέμιδα, την Αρχαία Ολυμπία, τον Καϊάφα και τόσα άλλα καμμένα χωρία. Γίναμε δημόσια πρόσωπα σε Ελληνικές και ξένες εφημερίδες και περιοδικά, στην TV. Γίναμε υπερθέαμα πάνω στις στάχτες.

Ακολούθησαν ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιερείς, περιβαλλοντολογικοί σύλλογοι, εθελοντές, πρόσκοποι και απλοί πολίτες, που έσπευσαν για βοήθεια στην αρχή με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Παρόντες ήταν και οι γιατροί του Νοσοκομείου Κρεστένων καθώς και εθελοντές γιατροί και ψυχολόγοι. Η ευαισθητοποίηση και η ανθρώπινη αλληλεγγύη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Όσο για την πολιτεία ήταν απόύσα χωρίς κανένα σχεδιασμό. Η πρόληψη πυρκαγιών είναι γνωστό ότι είναι ανύπαρκτη. Την ώρα του συμβάντος οι άν-

θρωποί, όσοι δεν εγκατέλειψαν, πάλεψαν μόνοι τους αφοίθητοι στο χωρίο μας και στα άλλα χωριά, για να σώσουν ό,τι μπορούσαν. Άλλα και μετά δεν υπήρξε τίποτα, κάποια οργανωτική βοήθεια έστω, με αποτέλεσμα να δημιουργήθει στην αρχή μια χαοτική κατάσταση.

Το Τοπικό Συμβούλιο, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου καθώς και αρκετοί συμπατριώτες μας, έδωσαν όλο τους τον εαυτό για να αντιμετωπίσουν την δύσκολη και ταυτόχρονα πρωτόγνωρη κατάσταση. Προσπαθήσαμε μόνοι μας να οργανωθούμε και ορίστηκε το Σχολείο, το οποίο έμεινε άθικτο από τη φωτιά, σαν «επιχειρησιακό» κέντρο, χώρος υποδοχής καθώς και αποθήκευσης κάθε βοήθειας, που στη συνέχεια διανεμόταν στους κατοίκους.

πρόβλημα ενώ θα γίνει επανέλεγχος.

Ο στρατός έφερε την Κυριακή πέντε σκηνές για τους άστεγους και μετά από δέκα μέρες περίπου άρχισαν να έρχονται λίγα-λίγα λυόμενα από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τα οποία τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του χωριού, αλλά για να κατοικηθούν χρειάζονται πλεκτρική εγκατάσταση, ύδρευση και αποχέτευση, εργασίες που δεν έχουν γίνει. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει 16, αναμένονται 4 άμεσα και εκκρεμούν άλλες 5 αιτήσεις σύμφωνα με το Τοπικό Συμβούλιο. Τον εξοπλισμό, πλεκτρικά ήδη και έπιπλα ανέλαβαν ιδιώτες.

Η πρέσβειρα καλής θέλησης της UNESCO και Μαρίαννα Βαρδινογιάννη επισκέφτηκε το χωρίο μας και ο Όμιλος Βαρδινογιάννη ανέλαβε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων σπιτιών.

Το φυσικό περιβάλλον καταστράφηκε, οι ρύποι στην ατμόσφαιρα αυξήθηκαν και το νερό είναι αικατάλληλο για πόση.

Τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι απαραίτητα άμεσα, μιας και βαίνουμε στο Φθινόπωρο και ενώ έχει ήδη περάσει ένας μίνας, ολιγωρούν.

Πρόκειται για ανθρώπινη, οικονομική και οικολογική τραγωδία. Εκτός από τους ανθρώπους που κάθηκαν, πολλοί είναι πλέον άστεγοι, οι καλλιέργειες καταστράφηκαν ολοσχερώς και το ερώτημα είναι πως θα zήσουν πλέον σε τούτο τον τόπο. Άνθρωποι νοικοκυράριοι και αυτάρκεις σε μεγάλο βαθμό, γιατί εκτός από τη βασική καλλιέργεια της ελιάς που τα τελευταία 40 χρόνια ήταν κυρίαρχη, είχαν το αρμέλι τους, τα ζώα τους, το περιβολάκι τους και zόσαν αξιοπρεπώς. Μέσα σε λίγα λεπτά έχασαν ολάκερο το βίο τους και βρέθηκαν να στηρίζονται στη φιλανθρωπική βοήθεια.

Και τα ερωτηματικά είναι πολλά. Πώς είναι τυχαίο γεγονός είναι δυνατόν να οδήγησε το τόπο μας σε τόσο μεγάλη καταστροφή; Πώς δεν μπόρεσε να σταματήσει κάπου; Ένα από τα κύρια ερωτήματα είναι μήπως έπεισε θύμα συμφερόντων του τουρισμού των μεγάλων εισοδημάτων και οργανωμένων σχεδίων αλλαγής του παραγωγικού προτύπου και της χρήσης της γης; Η απάντηση βρίσκεται στην κατεύθυνση που θα δοθεί από εδώ και εμπρός για την ανασυγκρότηση του τόπου.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Για τους παραπάνω λόγους το Δ.Σ. του Συλλόγου ενεργοποιήθηκε αμέσως. Πραγματοποίησε δεύτερη συγκέντρωση των κατοίκων στο Σχολείο. Παίρνοντας υπόψη τους προβληματισμούς διαμορφώθηκε η πρόταση να απαιτήσουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε μια προοπτική ελπίδας για την αναγέννηση του τόπου σε σωστές βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχεδιασμό τέτοιο που να αποτελεί συνάρτηση των παραμέτρων οικισμός-καλλιέργειες- περιβάλλον, γιατί κανένα από τα τρία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Η πρόταση αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς και έχουμε θετική απάντηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει στρέψει τις δυνάμεις του ο Σύλλογος και για να επιτευχτεί αυτό βασική προϋπόθεση είναι η ενότητα του.

Σχεδιασμό τέτοιο που να αποτελεί συνάρτηση των παραμέτρων οικισμός-καλλιέργειες- περιβάλλον, γιατί κανένα από τα τρία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Η πρόταση αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς και έχουμε θετική απάντηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει στρέψει τις δυνάμεις του ο Σύλλογος και για να επιτευχτεί αυτό βασική προϋπόθεση είναι η ενότητα του.

Δήμητρα Κοκκαλιάρη



Τραγική ειρωνία.....

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΙΣΤΑΙΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
«Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ»**
Νεύρη 4, Ανω Πατήσια, 11144, τηλ. 210 2285341
email:
dimitrakokka@yahoo.gr, makistia@gmail.com
(πληροφορίες: κυρία Δήμητρα Κοκκαλιάρη)

Μάκιστος 4 Σεπτεμβρίου 2007

Προς:
Ελληνική Κυβέρνηση, Συναρμόδια Υπουργεία,
Ειδικό Ταμείο Αποκατάστασης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
Νομαρχία Ηλείας, Δήμο Ζαχάρως
Πολιτικά Κόμματα, Υπουργόφιους Βουλευτές
Νομού Ηλείας
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συλλόγους
Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Περιβαλλοντικές & Ανθρωπιστικές Οργανώσεις,
Πρόσωπα που συνεισφέρουν
στην αρωγή των πληγέντων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οι κάτοικοι της Μακίστου, του πρώτου από τα χωριά που κατακάηκε από την πύρινη λαίλαπα της 24ης Αυγούστου 2007 διατυπώνουν με το παρόν υπόμνημα ανησυχίες και ελπίδες για την «επόμενη μέρα».

Η Μάκιστος ήταν παραδοσιακός οικισμός με πέτρινα κεραμοσκεπή σπίτια, κτισμένα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικού φυσικού κάλους, με αρχαιολογικά μνημεία και αξιόλογες καλλιέργειες, στην νότια πλαγιά του δασωμένου όρους Λαπίθα 12 χλμ. ανατολικά της Ζαχάρως. Τις ευσώνες συνθήκες και την πεποίθηση για ένα καλλίτερο μέλλον εξαφάνισε η πυρκαγιά, που άφησε πίσω της 7 νεκρούς συμπολίτες μας και ένα σοδαρά τραυματισμένο, μετέτρεψε τον οικισμό σε ερείπια, τα δάση και τους αγρούς σε αποκαΐδια.

Σήμερα, ενώπιον του κινδύνου αποσύνθεσης της κοινωνίας της Μακίστου οι κάτοικοι προσπαθούν να ξεπεράσουν τον πόγιο της συμφοράς αναζητώντας στις ελπίδες της «επόμενης μέρας».

Σε δύο συνελεύσεις (26 Αυγούστου και 2 Σεπτεμβρίου 2007) που οργάνωσαν στο χωριό ανάμεσα στα ερείπια αρνήθηκαν την τύχη του πρόσφυγα και εδραίωσαν την απόφασή τους να πράξουν ό,τι είναι δυνατόν, για την αποκατάσταση της ζωής, όπως και του φυσικού περιβάλλοντος και των εγκαταστάσεων που την υποστηρίζουν.

Δεσμεύονται να αγωνιστούν σε μια νέα πορεία αναγέννησης, και δηλώνουν παρόντες με προτάσεις και ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις που τους αφορούν.

Ηδη διατυπώνουν τις πρώτες σκέψεις για ένα καλλίτερο μέλλον και ενθαρρύνουν τον συντονισμένο σχεδιασμό της ανασυγκρότησης του φυσικού και κτισμένου περιβάλλοντος στην περιοχή.

Οι κάτοικοι της Μακίστου:

1. Αναγνωρίζουν ότι η συμφορά της 24ης Αυγούστου είναι τεράστιας κλίμακας περιβαλλοντική καταστροφή, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία του τόπου.

2. Αντιλαμβάνονται ότι οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς θα απειλούν την επιβίωση στην περιοχή τους (όπως και στις υπόλοιπες καμένες εκτάσεις της χώρας) για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη. Ανησυχούν για τις δυσκολίες του επερχόμενου χειμώνα και των επόμενων ετών.

3. Εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους σε φορείς και απλούς πολίτες που συνεισφέρουν για την ανακούφιση των πληγέντων, καθώς και στους ευεργέτες που προσφέρονται να αναλάβουν το βαρύ ύργο της ανοικοδόμησης.

4. Ανησυχούν για την καταφυγή σε πρόχειρα και αποσπασματικά μέτρα αποκατάστασης, όπως και για την έλλειψη συντονισμού στις διάφορες προτάσεις, δηλαδή για κινδύνους που μπορούν να εξουδετερώσουν την γενναιοδωρία των προσφών.

5. Θεωρούν ότι η αποκατάσταση της βιωσιμότητας του τόπου απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και συντονισμό στο επίπεδο της Περιφέρειας και του Δήμου. Η επιβίωση στην περιοχή θα καταστεί αδύνατη κατά τους μήνες και τα χρόνια που έπονται αιν δεν συγκροτηθεί από τώρα ένα μακροπρόθεσμό πρόγραμμα ανάταξης των βασικών περιβαλλοντικών προϋποθέσεων (γη, νερό, δάση, καλλιέργειες, πανίδα κλπ), των εγκαταστάσεων κατοίκησης (κατοικίες, υποδομές κλπ) και των προσπτικών περαιτέρω ανάπτυξης.

Οι κάτοικοι της Μακίστου γνωρίζουν ότι πριν την καταστροφή η ευρύτερη περιφέρεια της Δυτικής Πελοποννήσου βρισκόταν σε τροχιά ανάπτυξης, θεμελιωμένης στα εξαιρετικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα του τόπου, στους καρπούς της γης, και στον πολιτισμό χιλιετών.

Παρά τον αφανισμό εκείνων των πλεονεκτημάτων δεν αποδέχονται το ρόλο του επαίτη που επαφίεται στην μεγαλοψυχία των ευαίσθητων συμπολίτων, του κράτους και των οργανώσεων αρωγής. Οι κάτοικοι της Μακίστου όπως και όλων των πληγεισών πε-

Προτάσεις

ριοχών αναζητούν σε νέες προοπτικές ανάπτυξης την αναγέννηση μέσα από τις στάχτες.

Απευθύνονται στην υπεύθυνη Πολιτεία, στον επιστημονικό κόσμο, στους ευαισθητοποιημένους στα περιβαλλοντικά ζητήματα φορείς και πολίτες, καθώς και σε όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο της αποκατάστασης, και τους προσκαλούν σε συνεργασία για την συγκρότηση μιας στρατηγικής διαφύγης από το δυσοίωνα μέλλον:

Οι κάτοικοι της Μακίστου,
προτείνουν και θέτουν υπό συζήτηση
ένα πλαίσιο αρχών :

• **Η καταστροφή ήταν περιβαλλοντική και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος πρέπει να βασιστεί η αναγέννηση του τόπου.**

• **Εκτός από τα μέτρα άμεσης ανάγκης (αποτροπή κατολισθήσεων, πλημμυρών κλπ) απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα/ σχέδιο ανασυγκρότησης, με βάση το οποίο θα συντονίζονται όλες οι παράμετροι αναγέννησης του τόπου, περιβαλλοντικές, οικοτεκνικές, οικονομικές, διοικητικές, και πολιτιστικές.**

• **Η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της σύνταξης και διαχείρισης του προγράμματος ανασυγκρότησης και του συντονισμού των ιδιωτικών φορέων, των επιστημόνων και των πολιτών που θα συνεισφέρουν.**

• **Η συμμετοχή των κατοίκων στις αποφάσεις που τους αφορούν είναι προϋπόθεση επιτυχίας του προγράμματος.** Το σχέδιο πρέπει να τεθεί σε ανοικτό διάλογο με τους πολίτες που αφορά.

• **Η εφαρμογή του προγράμματος αναγέννησης (έργα στο φυσικό περιβάλλον, στην αποκατάσταση των καλλιέργειών και των οικισμών) πρέπει να ανατεθεί στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής προσφέροντας θέσεις εργασίας που θα υποστηρίζουν την οικονομία της περιοχής.**

• **Ο σχεδιασμός πρέπει να αποβλέπει σε συνθήκες διαθίωσης πολύ καλλίτερες και περισσότερο βιώσιμες από εκείνες προ της καταστροφής, ώστε να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην περιοχή και να αναπτύξει τις δημιουργικές του δυνάμεις.**

• **Πρέπει να αξιοποιηθεί το γεγονός ότι η περιοχή δρέθηκε, έστω για λίγο, στο κέντρο της παγκόσμιας**

προσοχής λόγω της περιβαλλοντικής καταστροφής, η οποία σχετίζεται με την μεγαλύτερη σύγχρονη απειλή για τον πλανήτη, δηλαδή την κλιματική αλλαγή. Η διατήρηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή πρότυπων μεθόδων αποκατάστασης. Η περιοχή πρέπει να γίνει παγκόσμιο πρότυπο αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

• **Το σχέδιο αποκατάστασης πρέπει να βασιστεί σε συστηματική επιστημονική δουλειά, για την επινοφορά του φυσικού τοπίου (χλωρίδας και πανίδας, βιοτόπων και δασών) σε κατάσταση υγείας, όπως επίσης και για την ανάπτυξη καλλιέργειών, οι οποίες αφέντος θα επιναφέρουν την αγροτική παράδοση της περιοχής (ελαιοπαραγωγή κλπ) και αφετέρου θα εισαγάγουν νέες εναλλακτικές πρακτικές (πχ βιολογικές καλλιέργειες γρήγορης απόδοσης).**

• **Τα υποπρόγραμμά της περιβαλλοντικής και αγροτικής αναγέννησης πρέπει να συντονίστούν με εκείνα της οικιστικής αποκατάστασης.**

Ειδικά για τα ζητήματα της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ανασυγκρότησης του οικισμού θα πρέπει να κληθούν ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία και κύρος. Μόνο με αρχιτεκτονική υψηλής ποιότητας μπορεί να αποκτήσει και πάλι ο οικισμός το παλαιό του γόντρο. Η διενέργεια διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, παγκόσμιο ενδιαφέρον και κύρος στην διαδικασία αποκατάστασης.

Ο Σύλλογος Μακισταίων έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου και στην παρακίνηση για την ανάπτυξη του έργου αποκατάστασης. Για αυτό το σκοπό θα οργανώσει σε εύθετο χρόνο ημερίδα για το θέμα.

Αναμένουμε με χαρά και ενδιαφέρον τις προτάσεις σας, ελπίζοντας το καλλίτερο.

**Ο Σύλλογος Μακισταίων
και οι κάτοικοι της Μακίστου.
Πόθος Ιωάννης, Πρόεδρος
Παυλόπουλος Φώτης, Αντιπρόεδρος
Κοκκαλιάρη Δημήτρα, Γραμματέας
Πόθος Ναναγιώτης, Ταμίας
Πόθος Μαρία, Ειδική γραμματέας
Κοκκαλιάρης Δημήτρης
Γρηγορόπουλος Θανάσης**

Ακολουθεί κατάλογος υπογραφών.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΣ	
ΠΡΟΕΔΡΟΣ	
Καραγάρη Σερβίας 4 102 48 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210.33.13.581-3 Fax: 210.32.22.504	Aριθμ. Πρωτ.: 24806
Αθήνα, 17/6/2007	
<p>Προς Το Σύλλογο Μακισταίων Ολυμπίας «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» Νεύρη 4 – Ανω Πατήσια 111 44 ΑΘΗΝΑ</p> <p>Κύριοι,</p> <p>Απαντώντας στο από </p>	



Πολιτισμός

Αφιέρωμα στην Πόλη

Στη Μάκιστο τον φετινό Αύγουστο δεν έγινε το καθιερωμένο πανηγύρι. Ο λόγος ήταν ότι έφυγε άδικα από τη ζωή και τόσο νέος, ο σύζυγος της συμπατριώτισσάς μας Ελένης Λαμπροπούλου. Το λυπηρό αυτό γεγονός κλόνισε κάθε ευχάριστη διάθεση των ανθρώπων.

Σαν να ήταν προάγγελος της μεγαλύτερης συμφοράς που μας βρήκε αργότερα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είχε παράλληλα προγραμματίσει να γίνει μια παρουσίαση φωτογραφίας από την Κωνσταντινούπολη. Η αγαπητή συμπατριώτισσά μας Χριστίνα Γρηγοροπούλου, η οποία εργάζεται στην Πόλη τα δύο τελευταία χρόνια είχε το υλικό και προσεφέρθη να κάνει η ίδια την παρουσίαση. Στην τεχνική υποστήριξη, σημαντική ήταν η βοήθεια του κ. Δημήτρη Νικολόπουλου, δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρως, ο οποίος ευγενικά μας παραχώρησε τα απαραίτητα μέσα για την προβολή.

Η εκδήλωση έγινε στο προαύλιο του Σχολείου στην Μάκιστο, όπου συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μα και αρκετοί επισκέπτες. Η Χριστίνα έδωσε όλο της τον εαυτό και μέσα από τις εικόνες, μας ταξίδεψε, μας ξενάγησε στην Πόλη αλλά και μας συγκίνησε. Την Πόλη που ξάσαμε και που ο κάθε ένας από εμάς, τη φέρει μέσα του στους αιώνες. Μας ταξίδεψε στην ιστορία, από το Βύζαντα το Μεγαρέα μέχρι και σήμερα. Στην τέχνη, την αρχιτεκτονική που αναπτύχθηκε σε τούτη την πόλη και σε έναν ανώτερο πολιτισμό. Στα Αγιάσματα και τις εκκλησίες, την Αγια-Σοφιά και το μεγαλείο της, το Βόσπορο με την αξεπέραστη ομορφιά του, τα κάστρα, τα Πριγκιπονήσια και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Στις Ελληνικές συνοικίες, το Φανάρι με το Πατριαρχείο, τη Μεγάλη Σχολή του Γένους. Στο Πέραν και στο Γαλατά, στο Μακροχώρι και στην Αρχαία Χαλκηδόνα το σημερινό Καντίκιο, που βρίσκεται στην Ασιατική πλευρά της πόλης όπου διαμένει και η ίδια. Μας έδειξε επίσης εικόνες και από τη σύγχρονη Πόλη. Εικόνες με αναφορά στη σημερινή κατάσταση της Ομογένειας, μέσα από τις κοινότητες των Ελλήνων και τα Ελληνικά Σχολεία όπου διδάσκει.

Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση από κείνες που ανεβάζουν τις ψυχές των ανθρώπων. Τελείωσε με γλυκά που προσέφεραν ευγενικά οι συμπατριώτες μας Μαρία Π. Αθανασόπουλου, Γιαννούλα Κοκκαλιάρη και Γιάννης Ε. Πόθος.

Ήταν μια Αυγουστιάτικη βραδιά από κείνες τις όμορφες που ζούσαμε τα καλοκαίρια στη Μάκιστο και ας ελπίσουμε ότι θα ξανάρθουν...

«ΑΛΛΟΤΙΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ»

Είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του συμπατριώτη μας από το Γιαννιτσοχώρι κτηνίατρου (Δ.Υ.) στο ΥΠ. Α.Τ. και δραστήριου μέλους στον τοπικό Σύλλογο και την Ομοσπονδία Τοπικών Συλλόγων Ολυμπίας, **Θεόδωρος Κολλιάς**. Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον την πρώτη παρουσίαση του βιβλίου που έγινε στις 21/7/07, σε



μια σεμνή τελετή στον τόπο στον οποίο αναφέρεται, στο Γιαννιτσοχώρι. Την παρουσίαση έκαναν ο δημοσιογράφος Ελένη Σκάβδη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Μανώλης, ο Πάνος Τριγάζης Οικονομολόγος-Διεθνολόγος ενώ αποσπάσματα διάβασε ο φιλόλογος Βαγγελίτσα Διαμαντοπούλου. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε ο δικός μας Ζώνης Μπερνάδος, ο οποίος έκανε και την έκδοση του βιβλίου (εκδόσεις «ΔΡΟΜΩΝ»).

«Αυτό το βιβλίο είναι πόνημα ψυχής και στοίχημα ζωής. Το καταθέτω ως στέφανο τημής σε μια ύψιστη δοξολογία για εκείνα τα χρόνια τα αλλοτινά. Τα χρόνια που ατενίζω

με απέραντη τρυφερότητα και αναπολώ με νοοταλγία» αναφέρει ο συγγραφέας.

«Τι σημαίνει το χωριό για τον καθένα μας, είτε είμαστε κοντά του, είτε ξεριζωμένοι μακριά του;

Τα μύκια κατάβαθα της ψυχής μας. Τις ρίζες τα προγονικά γονίδια, τα χρωματοσώματα.....»

Δεν αξίζει να δείξουμε μια σταλιά ενδιαφέρον και να αφιερώσουμε έστω και λίγο από το πολύτιμο καιρό μας....;»

Και πράγματι ο συγγραφέας καθώς φάνηκε από το αποτέλεσμα, αφιέρωσε με περισσότερη αγάπη και ενδιαφέρον τον πολύτιμο καιρό του για το Γιαννιτσοχώρι. Καταπιάνεται με την γεωγραφία, την τοπική ιστορία των πρώτων δεκαετιών μετά τον πόλεμο με στοιχεία για τη δημογραφία, τους κατοίκους και τις ασχολίες τους για επιβίωση, τα παλιά επαγγέλματα καθώς και με τη μετανάστευση εξωτερική και εσωτερική. Περιλαμβάνει βιογραφίες και απομνημονεύματα. Καταπιάνεται επίσης με τη λαογραφία, τα ήθη και έθιμα, τη διατροφή, την εκπαίδευση και τα παιδικά παιχνίδια εκείνων των χρόνων. Χρησιμοποιεί την δική μας τοπική γλώσσα την τόσο οικεία και καθώς προχωρήσαμε στην ανάγνωση, μας ξύπνησε μνήμες των παιδικών δικών μας χρόνων, μας έκανε να αναπολύσουμε με νοοταλγία και τρυφερότητα τα αλλοτινά εκείνα χρόνια.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν αρκετοί συμπατριώτες μας από τα γύρω χωριά. Άλλα κυρίως οι Γιαννιτσοχωρίτες στους οποίους προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση το γεγονός ότι ένα δικό τους παιδί, τους έκανε τέτοια τιμή. Αρκετοί μάλιστα αποτελούν τους ήρωες του βιβλίου και μάλιστα όχι μόνο με τα ονόματα, μα και τα παρατσούκλια τους. Εξαιρετικό ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι φωτογραφίες κυρίως παλιές ασπρόμαυρες που απεικονίζουν πρόσωπα, τοπία και δραστηριότητες.

Τελικά είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο με ψυχή το οποίο αποτελεί παράλληλα μικρογραφία της ιστορίας του τόπου μας γενικότερα.

ΚΑΚΟΒΑΤΟΣ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κακοβάτου εκτός από το καθιερωμένο πανηγύρι στο οποίο συνήθως περιορίζομαστε οι περισσότεροι Τοπικοί Σύλλογοι στην περιοχή μας, οργάνωσε στις 5 Αυγούστου μια άλλη εκδήλωση από κείνες που δεν συνηθίζονται πολύ. Και τούτο γιατί απαιτείται πολύς κόπος και πολύ καλή οργάνωση. Οι Κακοβατίτες το τόλμησαν και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Με δεδομένο ότι ο Κακόβατος, ένα χωριό που στο παρελθόν στήριζε την οικονομία του κυρίως στη σταφίδα, πέρασε πλέον στην καλλιέργεια της ελιάς και τον τουρισμό, στον ΠΣΚ σκέφτηκαν η εκδήλωσή τους να καλύψει αυτές τις δύο παραμέτρους. Κάλεσαν λοιπόν τις γυναίκες του χωριού να μαγειρέψουν φαγητά με βάση το ελαιόλαδο και να τα προσφέρουν στην εκδήλωση. Και πράγματι οι γυναίκες ανταποκρίθηκαν με πλούσια τοπικά φαγητά και γλυκά τα οποία δοκίμασαν οι παρευρισκόμενοι ντόπιοι, επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι. Προσεφέρθη και ντόπιο κρασί ενώ η εκδήλωση πλαισιώθηκε επίσης από παραδοσιακή μουσική και χορούς από το χορευτικό του Δήμου. Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να διασκεδάσουν οι άνθρωποι και παράλληλα να αναδειχτεί ο τόπος μέσα από τον πολιτισμό και τα προϊόντα του. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ειδικά στην δική μας και αγαπητή, Γιώτα Μπάμπη-Αβραμοπούλου από τη Μάκιστο, η οποία είναι πρόεδρος του εν λόγω Συλλόγου.

Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2007

Λαογραφία

Σπίτι μου σπιτάκι μου

Γράφει η Αγγελική Ρήγα

Η κατοικία – σπίτι αποτελεί το κέντρο αναφοράς της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων. Το σπίτι είναι τόπος και χώρος και ταυτόχρονα στοιχείο προσωπικότητας. Είναι το μέσο δήλωσης της διαφορετικότητας και του διαχωρισμού του ατόμου και της οικογένειας από το περιβάλλον.



Στο μυαλό των περισσοτέρων η λέξη αυτή ισοδυναμεί και παραλληλίζεται με τις λέξεις οικογένεια, ασφάλεια, άσυλο, θαλπωρή και ηρεμία. Ακόμη η έννοια του σπιτιού συνδέεται με τη γη και το γενέθλιο τόπο. Το πατρικό σπίτι είναι για όλους μας ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Σοφά λοιπόν ο λαός μας του αποδίδει όλες αυτές τις έννοιες με μία μόνο φράση «σπίτι μου σπιτάκι μου και σπιτοκαλυβάκι μου».

Στον κύκλο της ζωής και του χρόνου ο ρόλος του σπιτιού είναι πρωταγωνιστικός. Διαβάσα κάπου ότι το σπίτι μοιάζει με παιδί που ακολουθεί τις εποχές. Πότε βάζεις τα καλοκαιρινά του ρούχα και πότε τα χειμωνιάτικα. Πότε τα καλά του και πότε τα πρόχειρα. Κι εγώ θα προσθέσω ότι το παιδί αυτό βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη και προσαρμογή. Σήμερα τυνεται ακολουθώντας τη σύγχρονη εποχή. Εχει περισσότερα στολίδια και εξαρτήματα, είναι πιο πλούσιο και άνετο, πιο ζεστό και δροσερό. Είναι πραγματικό καταφύγιο για τον σύγχρονο ανθρώπο και τις συνθήκες που επικρατούν στη ζωή μας σήμερα. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον τελευταίο καύσωνα και την ανακούφιση που νιώσαμε κάποια μεσημέρια πατώντας το κατώφλι του σπιτιού μας. Όλοι έχουμε επίσης κάποιες εικόνες μέσα μας που μας συντροφεύουν και μας βοηθούν να επιβιώνουμε και να πορευόμαστε όσο μακριά κι αν βρισκόμαστε από το πατρικό μας σπίτι, το σπίτι των παιδικών μας χρόνων. Προσωπικά θυμάμαι και νοσταλγικά πολλά πράγματα από το σπίτι που γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό της Λακωνίας στα σύνορα σχεδόν με την Αρκαδία.

Δεν ξεχνώ με τίποτα την οικογένειά μου όλη μαζεμένη γύρω από το χαμηλό τζάκι του σπιτιού τα χειμωνιάτικα βράδια να κουβεντιάζουμε, να μαγειρεύει η μητέρα στο φως του λυχναριού και να ψήνει ο παππούς τους δικούς του μεζεδές μανιτάρια, σαλιγκάρια και πιταρούδια με χόρτα.

Δεν ξεχνώ με τίποτα τη γιαγιά να μας μαζεύει μαζί με τα ξαδέρφια και τα γειτονάκια τα καλοκαιρινά βράδια στο μεγάλο πέτρινο πεζούλι της αυλής μας και να μας λέει παραμύθια για νεράδες και τρομαχτικές ιστορίες για φονιάδες που ο Θεός τους μεταμόρφων για τημωρία σε ζωντανά και δώστου εμείς να στριμωχήσουμε κοντά της από φόρο και να περιμένουμε το λυτρωτικό τέλος της ιστορίας που πάντα ήταν όμορφο.

Δεν ξεχνώ με τίποτα τις γιορτές που γίνονταν μέσα στο σπίτι μας, τις όμορφες μυρωδιές από τα φαγητά και τα γλυκά που το κατέκλυζαν, τη ρούγα που κάναμε τα βράδια παίρνοντας οι γυναίκες τα εργόχειρά τους, τα γεννητούρια του εξαδέρφου μου και την θριαμβευτική ανακοίνωση της μεγαλύτερης αδερφής του που είχε τρυπώσει στο δωμάτιο της γέννας χωρίς να την αντιληφθούν «γεννήθηκε ένα γυμνούλι και κόκκινο μωρό».

Τέλος **δεν ξεχνώ** την πρωτότυπη και αποτελεσματικότατη τημωρία που επέβαλε σε μένα και τα μεγαλύτερα αδέρφια μου ο πατέρας μου κάποιο χειμωνιάτικο βράδυ. Εκείνα τα χρόνια καθένας μέσα στο σπίτι είχε τις δικές του υποχρεώσεις τις δικές του

δουλειές. Ο αδερφός μου ήταν τότε γύρω στα έντεκα και είχε καθήκοντα να παχνιάζει τα άλογα, το βράδυ δηλαδή που γυρνούσαν οι γονείς από τα χωράφια (από το λιομάζωμα εκείνη την εποχή) έπρεπε να έχει βάλει άχυρο στα παχνιά και να έχει ετοιμάσει την τέστα με το νερό. Όμως εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα το ποδόσφαιρο στην αλάνα κράτησε πιο πολύ και κείνος έφτασε μετά τους γονείς, αφού είχε νυχτώσει, στο σπίτι. Εγώ και η αδερφή μου (εππά και έντεκα χρόνων αντίστοιχα) έχαστηκαμε να τον φωνάξουμε ή να κάνουμε αντί για αυτόν τις δουλειές. Η τιμωρία ίδια και απαράλαχτη και για τους τρεις μας. Μας έκλεισαν για μια ώρα έξω από το σπίτι χειμωνιάτικο βράδυ χωρίς φως ήφεγγάρι.

Σας πληροφορώ ότι δεν έκλαψε κανείς, δεν γέλασε κανείς, δεν έβγαλε κουβέντα κανείς από το στόμα του. Ήταν μια τιμωρία αναπαντέχη. Δεν ήταν η στενοχώρια για τη σκληρή συμπεριφορά που μας κόστισε, δεν ήταν το κρύο ούτε το σκοτάδι που μας ενοχλούσαν, ήταν το είδος της τιμωρίας που μας προβλημάτισε και μας στενοχώρισε. Το σπίτι μας, το λημέρι μας, η φωλιά μας, μας είχε αποβάλει, μας είχε γυρίσει την πλάτη, είχε σφραγίσει τα πορτοπαράθυρα του και μεις στεκόμασταν έξω από αυτό σαν ξένοι, φτάχτες, παραβάτες, τιμωρημένοι. Ε, σας πληροφορώ ότι δεν το διακινδυνεύσαμε να ξαναγίνει κάτι τέτοιο.

Όταν η πόρτα μετά τη μία ώρα άνοιξε, δώσαμε και οι τρεις μαζί το λόγο μας ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί και η ανακούφιση που νιώσαμε πατώντας το κατώφλι του σπιτιού μας ήταν απεριγραπτή. Φαντάζομα πως αυτή η χάρα είναι παρόμοια με τη χάρα των ανθρώπων που γυρνούν από ταξίδια, από περιπλανήσεις, από πολέμους, ξενιτιές, μικρότερης η μεγαλύτερης διάρκειας και αντικρίζουν πάλι το σπίτι τους.

Το συναίσθημα της νοσταλγίας του σπιτιού και δύο αυτό συμπεριλαμβάνει δεν μπορεί εύκολα να το περιγράψει κανείς και το καταλαβαίνουν καλύτερα όσοι το έχουν ζήσει.

Στο κέντρο λοιπόν της ψυχολογίας μας και του πολιτισμού μας υπάρχει το σπίτι και είναι τόσο σημαντική η επιρροή του στην υπάρξη του ανθρώπου ώστε κάποιοι έχουν τολμήσει να πουν, ότι ο άνθρωπος υπάρχει μέσω του σπιτιού του. Και δυστυχώς είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που δεν ζουν και δεν υπάρχουν, γιατί δεν έχουν ένα σπίτι και δεν μπορούν να στεγάσουν τις οικογένειές τους, τα όνειρα, τις επιθυμίες, το παρόν και το μέλλον τους. Ο μεγάλος σύγχρονος φίλος σας, Φρεντερίκος Ένγκελς το 1872 έγραψε μια μεγάλη μελέτη για το θέμα και επεσήμανε πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη της προσωπικότητας, το θέμα της ιδιοκτησίας της κατοικίας. «Με το δικό σου σπίτι δεν έχεις απλώς, αλλά κατέχεις πλέον το δικαίωμα να ορίζεις και έναν ιδιωτικό χώρο, τόσο αναγκαίο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου είναι και ο δημόσιος χώρος. Γιατί η προσωπικότητα του ανθρώπου ολοκληρώνεται μόνο με την πλήρωση αυτών των δύο αναγκών, με το να ζει κανείς διαδοχικά και αλληλένδετα, ιδιωτικά και δημόσια, με το να στρέφεται και να πηγαίνει στους άλλους αλλά και να επιστρέφει στον εαυτό του. Και μόνο το δικό μας σπίτι ευνοεί αυτή τη θεμελιώδη σχέση ανταλλαγής».

Τα σπίτια παλαιότερα στα περισσότερα μέρη της έχτιζαν με πέτρες και οι χτίστες ήταν συνήθως από άλλα μέρη. Οι πιο ονομαστοί ήταν οι Ηπειρώτες και οι Λαγκαδιανοί. Κάθε τόπος είχε τα δικά του έθιμα σχετικά με τη θεμελίωση του σπιτιού. Κάποια όμως όπως αυτό του αγιασμού ήταν κοινό για όλα τα μέρη. Μετά το πρώτο σκάψιμο και πριν μπει ο θεμέλιος λίθος καλούσαν τον παπά, τους συγγενείς και τους γειτονες. Αφού γινόταν η λειτουργία του αγιασμού γέμιζαν τέσσερα μπουκάλια με αγιασμό και τα έβαζαν στις τέσσερις γωνίες των θεμελίων. Στη συνέχεια έσφαζαν κόκορα ή άρνια στα θεμέλια (θυσία) για να στεριώσει – στοιχειώσει το σπίτι κι έριχναν όλοι χρήματα στα θεμέλια που τα έπαιρναν οι μαστόροι. Ακολούθως γέλεντι και φαγοπότι με τον κόκορα, τηγανίτες, κρασί, χορό και πολλές ευχές. Όταν ολοκληρώνεται η συγκέντρωνταν όλα τα μέλη της οικογένειας από το πατέριο μέρος με τη σεριζαντή στην πατέρια στοιχεία της θυσίας.

Οι Ελληνες ανέκαθεν ακολούθωσαν στην καθημερινή ζωή τους το μέτρο και ζούσαν στην απλότητα και τη λιτότητα φτιάχνοντας σπίτια λειτουργικά και ταιριαστά στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι κλιματολογικές συνθήκες και η ιδιαίτερα φιλόξενη ιδιοσυγκρατία τους, τους έκανε να θεωρούν πολύ σημαντική την κατοχή σπιτιού. «Ελάτε στη συντροφία μας», «ελάτε στην οικογένεια μας», «ελάτε να γνωριστούμε καλύτερα». Τα απλά ωραία σπίτια μας μοιάζουν με τα απλά ωραία όνειρά μας και τα στεγάζουν. Έχουν δανειστεί τις βάσεις τους από το παρόν και με τα παράθυρά τους ορθάνοιχτα προσβλέπουν στις βαθύτερες μελλοντικές μας επιθυμίες.

ρωνόταν η οικοδομή και μετά την κατασκευή της στέγης σε πολλά μέρη συντηρήσαν ένα έθιμο «τα μαντηλώματα» ή «δωρίσματα» ή «κεράσματα» ή «χάρες». Όλοι οι συγγενείς και οι γείτονες προσφέραν στους μαστόρους από ένα μαντήλι, συνήθως μεταξωτό ή και κάποιο άλλο δώρο. Οι μαστόροι κατασκεύαζαν και έστηναν πάνω στη στέγη ένα σταυρό ξύλινο που τον στόλιζαν με πρασινάδες και λουλούδια και προοιώνιζε την ευτυχία και την ευημερία του σπιτιού. Τα τυπικά λαϊκά σπίτια που συναντάμε στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη της νεώτερης Ελλάδας είναι το ισόγειο καλύβι και το δίπατο σπίτι. Η παλιότερη μορφή κατοικίας είναι αυτή του «πλατυμέτωπου» καλυβιού που στεγάζονται άνθρωποι και ζώα στον ίδιο χώρο. Στο δίπατο σπίτι που το συναντάμε κυρίως σε οικισμούς γίνεται διασχισμός ανθρώπων και ζώων και δείχνει ανώτερο βιοτικό επιπέδο και εξέλιξη των αναγκών του ανθρώπου. Στο δίπατο σπίτι το ισόγειο χρησιμοποιείται σαν στάβλος και αποθήκη για τα γεννήματα, τα λάδια, το κρασί και γενικότερα το βίος των ιδιοκτητών ενώ ο πρώτος που φτάνει στο σπίτιο της συναντάμε στη σάλα η σύνθημα σε τέσσερα δωμάτια στη σάλα η οντά που χρησιμοποιείται και σαν ξενώνας, στο χειμωνιάτικο που βρίσκεται το τζάκι και λειτουργεί σαν κουζίνα-τραπέζαρια, στην εμπατή που είναι μικρός χώρος εισόδου και την καμαρούλα ή κελάρι που είναι το υπνοδωμάτιο του σπιτιού.

Δίπατα όμως ήταν και τα σπίτια στις Ελληνικές πόλεις κατά τους ι



Παρασκευή 24 Αυγούστου 2007





ώρα 15:00 μ.μ.





Οι φωτογραφίες είναι της Δήμητρας Α. Κοκκαλιάρη





Η καταστροφή και τα Μ.Μ.Ε

Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η περιοχή της Ολυμπίας και ειδικά το μικρό χωριό μας θα γίνονταν το επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

Να όμως που ... τα καταφέραμε και μονοπωλήσαμε τα φλας των φωτογράφων, τα μικρόφωνα και την προσοχή των δημοσιογράφων από κάθε γωνιά της γης, που ήρθαν για να δουν «ιδίοις όμματι» τη βιβλική καταστροφή που συνετελέσθη στον τόπο μας.

Ό,τι δεν κατόρθωσε τόσα χρόνια η επαρχία μας με όλες τις ομορφιές και τα αρχαία μνημεία της, το κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες η πύρινη λαίλαπα που σάρωσε τα πάντα.

Κι εμείς αμίχανοι, σαστισμένοι, προσπαθούσαμε μέσα σ' αυτήν την χαοτική κατάσταση που ακολούθησε την καταστροφή, μέσα στα σοβαρά ζητήματα που έπρεπε να μεριμνήσουμε για να επιλυθούν, να σταθούμε και να αντιμετωπίσουμε όλη αυτήν τη δημοσιότητα και τον καταιγισμό των καναλιών και των εφημερίδων που μας προέκυψε, χωρίς να το επιδιώκουμε.

Αν και στην εποχή μας τα Μ.Μ.Ε. φαίνεται να έχουν μεγάλο δύναμη και πολλές φορές ίσως και να παίζουν θετικό ρόλο στην ενημέρωση των ανθρώπων, δεν μπορούμε παρά να παραδεχτούμε πως τις περισσότερες φορές τα όρια μεταξύ της ενημέρωσης και της φτηνής εκμετάλλευσης του ανθρώπινου πόνου, με σκοπό την τηλεθέαση και την πώληση περισσότερων φύλλων εφημερίδων, είναι δεδομένη.

Στην περίπτωσή μας, αρχικά κρίθηκε σκόπιμο από όσους βρίσκονταν στο χωριό και κλίθηκαν να διαχειριστούν την φοβερή αυτή κρίση, να δώ-

σουν τόπο στα Μ.Μ.Ε. με σκοπό να προβληθεί η τραγωδία που βιώσαμε, ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη αλλά και τους αρμόδιους φορείς.

Αν θέλουμε βέβαια να είμαστε ειλικρινείς και να δούμε τα πράγματα σε βάθος, τούτη ακριβώς η αντίληψη είναι που αποδεικνύει πώς η κοινωνική και πολιτική ζωή μας χωλαίνει επικίνδυνα.

Μια κοινωνία που χρειάζεται τα κανάλια για να ευαισθητοποιηθεί για τον πόνο του συνανθρώπου, καθώς και μια πολιτεία που αναγκάζεται να λειτουργήσει κατόπιν της πίεσης των δημοσιογράφων και της εικόνας, δεν μπορεί παρά να βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, για να μην πούμε στα όρια της παρακμής.

Χιλιάδες εικόνες καταστροφής, προσωπικά δράματα και φρικιαστικές λεπτομέρειες των συμφορών, απλοϊκοί άνθρωποι που επαναλάμβαναν τον πόνο τους, πρόγαιναν κι έρχονταν στα δελτία ειδήσεων, στις ζωντανές συνδέσεις και όλα περιστρέφονταν γύρω από την απελπισία των θυμάτων και αργότερα γύρω από το περιβόντο τριχίλιαρο που εδόθη ως βοήθεια στους πυροπαθείς.

Οι δημοσιογράφοι παίζοντας μια χαρά το παιχνίδι των επαγγελματιών της πολιτικής, εγκλώβιζαν με μαεστρία τους ανθρώπους που δοκιμάζονταν και με ερωτήσεις που οδηγούσαν μόνο στην έκφραση συναισθημάτων, που βεβαίως τέτοιες ώρες μόνο θλιβερά θα μπορούσαν να είναι, απομάκρυναν τη συζήτηση από το ουσιώδες, που δεν ήταν άλλο από τις πραγματικές αιτίες αυτής της συμφοράς καθώς και από τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για το περιβάλλον και τους οικισμούς, προκειμένου να έχουν μιαν ελπίδα να ανακάμψουν.

Ο δημόσιος λόγος στόχευε στην παροδική συγκίνηση των τηλεθεατών και αναγνωστών και όχι στην πρόκληση αληθινού ενδιαφέροντος για τις πολιτικές προεκτάσεις του θέματος.

Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρξαν φορές που πονεμένοι άνθρωποι του τόπου μας ακροβατούσαν μεταξύ της επιθυμίας τους να εκφράσουν τα συναισθήματα και την αγωνία τους και του κινδύνου να γελοιοποιηθούν μέσα στην υπερβολή της έκθεσης στα αδηφάγα μάτια των «καταναλωτών» της ενημέρωσης!

Με άλλα λόγια να υπάρξει ευτελισμός ακόμα και του ανθρώπινου πόνου και της απελπισίας ή ακόμα και της φωνής που διαμαρτύρεται και διεκδικεί το δικαίωμα του ανθρώπου, τουλάχιστον, στην αξιοπρέπεια!

Γιατί δεν μας έμεινε πια και τίποτα άλλο!

X.Γ

Βουλευτικές εκλογές 16/9/07

Δ. Δ. Μακίστου

Ν.Δ.	34
Π.Α.Σ.Ο.Κ.	34
Κ.Κ.Ε.	3
Σ.Υ.ΡΙΖ.Α.	4
Λ.Α.Ο.Σ.	3
ΔΗΜ.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ	3
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ	1
ΑΚΥΡΑ	3
Εγγεγραμένοι:	132

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οι κάτοικοι της Μακίστου θέλουμε να εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη σε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν στη δραματική θέση στην οποία βρεθήκαμε μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 24ης Αυγούστου 2007. Να τους ευχαριστήσουμε για τα είδη πρώτης ανάγκης, την οικονομική βοήθεια αλλά κυρίως την ιθική συμπαράσταση και αλληλεγγύη που μας πρόσφεραν. Και πάρα πολλοί εκείνοι που στάθηκαν δίπλα μας. Σύλλογοι, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις και πολλοί οι ανώνυμοι πολίτες.

Για πολλούς από αυτούς δεν κατέστη δυνατό να κρατήσουμε τα ονόματα ή τις επωνυμίες τους, ωστόσο αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την αξία της προσφοράς τους.

Ευχαριστούμε:

Τον παπά-Σάκη από τον Αι-Γιάννη Φιλιατρών και τους ενορίτες του που πρόσφεραν είδη πρώτης ανάγκης καθώς και πολλές άλλες ενορίες με τους ιερείς τους, κυρίως από τη Μεσσηνία και αλλού και κυρίως τον ιερέα μας παπα-Κώστα Καλογερόπουλο.

Τους εθελοντές γιατρούς από την Κλίμακα που έμειναν μαζί μας και βοήθησαν όπου χρειαζόταν (κουβάλημα, καθαρισμό νεκροταφείου κ.α.)

Τον Περιβαλλοντολογικό Σύλλογο Νέων Κατοίκων Βαρνάβα Αττικής με τους οποίους συνεχίζουμε την επικοινωνία, τον Πολιτιστικό Σύλλογο κατοίκων Μυρτιάς Ν. Ηλείας, Πολιτιστικό Σύλλογο Ρίζας Δημ. Αντιρρίου Τους εργαζόμενους στην Coca-Cola Πάτρας, στα ΠΡΙΝΟΥ, στην ΑΚΤΩΡ.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, τους Προσκόπους, τους Σαπεντολόγους, τους φοιτητές Νομικής Αθήνας.

Τις Εταιρείες ΦΟΥΡΛΗ (πλεκτρικά είδη), COCO MAT, IKEA (είδη σπιτιού) οι οποίοι συνέβαλαν στο εξοπλισμό των λυόμενων.

Τα SUPER MARKET ATLANTIK, την Intertech, την Budget για τη διάθεση αυτοκινήτου, την Vodaphone για το δωρεάν τηλέφωνο, την EKO και πολλές άλλες.

Και ειδικά τον Όμιλο Βαρδινογιάννη για την γενναιόδωρη προσφορά του στην ανοικοδόμηση της Μακίστου.

Τα παιδιά γράφουν



Καθε Καλοκαιρι, όπως καθε χρόνο πρέπει να γίνει.

Τε την ειμογένεια του στο χωρίο των πατέρων του για διακοπές.

Το χωρίο βρίσκεται στην Αχελώονη περιοχή της Δερβες Λαζαρίου ή Μανιού.

Μάλιστα φτάσεις, ξεκυράσσεται και ξεκινάει να πάνε
ταξίδια τε την αδερφή του στην περιφέρεια ποταμών του χωριού.
Άλλα που να ξέρει είναι την μέρα που άρχιζε η πατέρα-
σσια περιπέτεια.

Ξεκινάει από το σπίτι τε στην πρεσβίτερη και λέ-
γει που προβάλλει να ανοιχταρνθούσε 100% από το σπίτι
τα επιτεθματικά τα «Μαυροχέλια» ή αλλιώς οι αλογόλογοι-
νες της Λέυκης που ρευματίζουν τη σήλα από ανθρώπους και γάτες.

Τα δικιά της μωνόντας τα πέρια τα θα πάνε τα πό-
δια τα λέχαινα που στο τέλος πρέχατε για να γίνεται τοι-
νισσούν. Καθαρίζει την πέτρα και δένεται για να τα μονοιά-
τε από την περιοχή της αποφασίστηκε να τα ξαπλωτάρι-
ζουν, εκείνη την μέρα νοιώθειες παταδιμασίες.

Τα λουριά της πάντας για την πατέρα της πατέρας και
σεν ξενοδοχεία της περιοχής, γιατί την αρνείται να

Το παράξενο πόταν που τα λουριά της τοιχίζουν τους αυλαίους
που στην περιοχή της ζειντανό πλάστα περάσει από την προσάρτηση
των πόδων τους έσιναν την πέτρα την ελεύθερη την γάντζα-
τους για να τα ξεζωμίσουν.

Όταν τα λουριά της έχουν ενωθεί και έχουν διάλει στόχο
να φυγήσουν σε Ζευγράνιο πλάστα περάσει από την προσάρτηση

Παντες πολὺ περαστεί λένε πως ωράρχει και αρχηγός
αναζητά τους και θέλει να μαρτυρηθεί την πόση ο ίδιος λένε
και στα κεφάλια.

Και τέλος φτάνει στο ποταμό πολύ πουραστήνεις και
σεν ανοιχτάκεις την πότα και αν σεν γίνεται πιστός, δο-

μείασσε την πάτη σας κα! τα! τα!

Ανδριά
Λαζαρί.

Σκέψεις πάνω στ' αποκαΐδια ...

ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Ζύλου

Το πρόβλημα με τις φετινές πυρκαγιές στα δάση και την ελληνική ύπαιθρο, με τις χαμένες ζωές και τις αναρίθμητες καταστραμένες περιουσίες, με την ανυπόλογιστη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, είναι βέβαιο ότι συγκλόνισε και το τελευταίο ελληνικό σπίτι αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο τελικός απολογισμός που αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα 2.000.000 στρέμματα καμένης γης, οι δεκάδες ανθρώπινες ζωές, η οικονομική καταστροφή σε μια χώρα που έφτασε να έχει μια από τις καλύτερες υποδομές σε επίγεια και ενέργεια μέσα καταβέσης σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μας αφήνει το περιθώριο να προσπεράσουμε το θέμα με τις πρώτες βροχές και να ασχοληθούμε αποκλειστικά με τα αποτελέσματα των εκλογών, το ασφαλιστικό, τα ομόλογα ή την αγωνία των ΜΜΕ για την ακροαματικότητα των τηλεοπτικών σειρών τους και ό, τι άλλο μας πασάρουν, για να ξανασχοληθούμε με τις φωτιές κατά του χρόνου το Μάιο.

Ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται, είτε ζουν από το προϊόν του δάσους, το ζύλο, έχουν επιπλέον λόγους να προβληματίζονται και να επιζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ακόμη και αν η πλειοψηφία των πρώτων υλών στον τομέα κατεργασίας του ζύλου πρόερχεται σήμερα από τροπικές χώρες ή χώρες πιο βρόχεις χωρίς προβλήματα δασικών πυρκαγιών, δολοζούμε την κατάσταση με την υπερεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, τις (δικαιολογημένες) διαμαρτυρίες για τη συρρίκνωση των τροπικών δασών, τους περιορισμούς στην υλοτόμηση και τελικά τη διαρκή άνδοδο των τιμών, με ό, τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς, που – δικαίως – μας ζητείται η μικρότερη δυνατή κατανάλωση πρώτων υλών για την παραγωγή των προϊόντων μας, δεν μπορεί να μην είμαστε από τους πρώτους που προβληματίζομεστε για την σημερινή απαράδεκτη πραγματικότητα, όταν μαζικά αφανίζεται το φυσικό περιβάλλον και το ξυλώδες κεφαλαίο της χώρας, όταν χάνονται άδικα συμπολίτες μας και καταστρέφεται η πολιτιστική μας κληρονομιά.

Με το παρόν άρθρο θα θέλαμε να συνεισφέρουμε κάποιες απόψεις γύρω από το όλο πρόβλημα, ελπίζοντας να καταλήξουμε κάποια στιγμή σαν χώρα σε θεσμούς και διαδικασίες ικανές να αναστρέψουν τη σημερινή πραγματικότητα. Δεν κομίζουμε γλαύκα στην Αθήνα, δεν προκειται να διαβάσετε εδώ κάτι νέο, κάτι πιο «το», αντίθετα τα «πιασάρικα» και τα επικοινωνιακά τρικ είναι αυτά που υλοποιήθηκαν και απέτυχαν. Μάλλον θα επανέλθουμε σε παλαιότερες επιστημονικές τεκμηρίωσεις και αλήθειες πασίγνωστες, που σε πείσμα των μεταμοντέρων «αναπτυξιακών» λογικών δικαιώνονται με τρόπο τραγικό.

Θα μου επιτρέψετε όμως πρώτα να κάνω κάποιες διαπιστώσεις:

- Να ξεκινήσουμε από το θεμελιώδες και το χιλιετιώμενό: Δασικές πυρκαγιές είχαμε πάντα και θα συνεχίσουμε να έχουμε, λόγω κλίματος και είδους βλάστησης. Αυτό φυσικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι καταστροφές σαν τις σημερινές είναι – περίπου – φυσικό πάρανόμενο.

- Τις τελευταίες δεκαετίες, παρότι τα τεχνικά μέσα και το υλωρικό προσωπικό αυξάνονται (έστω και αν παραμένουν κάτια από τις ανάγκες), ο αριθμός των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων αυξάνεται.

- Το δασικό Κτηματολόγιο, παρότι ξεκίνησε τυπικά το 1977, ουδέποτε ολοκληρώθηκε. Αυτό δεν έγινε ούτε στα πλαίσια του Ν. 248/77, ούτε πολύ περισσότερο στα πλαίσια των σύγχρονων προσπαθειών του Εθνικού Κτηματολογίου. Μην αναζήτησετε τα αίτια σε τεχνικά κώλυματα, που σαφώς και υπήρχαν, αλλά σε πολιτικές επιλογές που αντιμετωπίζουμε ακομη και σήμερα (2007)!

μερα (2007)! Με άλλα λόγια «συμφέρει» το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία για την καταγραφή των ιδιωτικών εκτάσεων (γεωργικών και δασικών) και έπειτα η δικτύωση του ελληνικού Δημοσίου για την προάσπιση της περιουσίας του (δηλ. της περιουσίας μας), με την καταγραφή των δασικών εκτάσεων που έχει στην κυριότητά του. Ας μην κατηγορούμε επομένως την –ομολογούμενη– δυσκαμψία των κρατικών υπηρεσιών αλλά τις πολιτικές επιλογές που σαφώς δεν προασπίζουν το δημόσιο συμφέρονταν και το φυσικό περιβάλλον.

• Οι δυο πιο πρόσφατοι Νόμοι που αφορούν τη ρύθμιση ζητημάτων των δασικών εκτάσεων (ο Ν. 1745/1987 «περί βοσκοτόπων» και ο πιο πρόσφατος Ν.3208/2003) κρίθηκαν αντισυνταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)! Προφανώς για το λόγο αυτού βρεθήκαμε μπροστά σε διπλή αναθεώρηση του Αρθρου 24 του Συντάγματος, από δυο διαδοχικές Κυβερνήσεις μέσα σε 6 χρόνια, με παράλληλο «ψαλίδισμα» των αρμοδιοτήτων του ΣΤΕ!

• Ο κατ' εξοχήν και καθ' ύλην αρμόδιος φορέας για την άσκηση δραστηριοτήτων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, η Δασική Υπηρεσία του ΥΠ. Γεωργίας, συστηματικά υποβαθμίζεται και περιθωριοποιείται με μια σειρά μέτρων και μεταφορές αρμοδιοτήτων, έτσι που σε λίγο καιρό θα είναι ανίκανη να προσφέρει τις παραμικρές υπηρεσίες το σύνολο στην προστασία όσο και στη διαχείριση των δασών.

Τα παραπάνω μας δείχνουν αδρομερώς και μόνο ποιο είναι το περίγραμμα της σημερινής κατάστασης γύρω από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Ασφαλώς και δεν είναι τα μόνα, αλλά τα παράθεσα για να αναδείξω το γεγονός ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις είναι – ως μη όφειλαν – στο επίκεντρο της πολιτικής της γης, και μάλιστα μια αντίληψη σκόπιμα άναρχη, χωρίς εφαρμογή στοιχειωδών περιβαλλοντικών όρων και κανόνων χωροταξίας, έρμαια μικροπολιτικών και μεγαλοοικονομικών συμφερόντων.

Από την άλλη πάλι πλευρά της δασοπυρόσθεσης ήταν αποκλειστική ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας. Η κατάσταση δεν ήταν ποτέ ικανοποιητική στον τομέα της καταστολής των πυρκαγιών και το 1986 (για δύο χρόνια) η ευθύνη ανατέθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα και η ευθύνη επέστρεψε στη Δασική Υπηρεσία. Ακολούθησε το ομόφωνο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τα Δάση (1993), όπου προέβλεπε τη δημιουργία ενιαίου φορέα Δασοπροστασίας στα πλαίσια της Δασικής Υπηρεσίας, με την αρωγή και άλλων υπηρεσιών. Αντί υλοποίησης του ομόφωνου Πορίσματος, το 1998 είχαμε την οριστική ανάθεση της δασοπυρόσθεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα!!! Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσπάθεια των Πυροσβεστών σε αυτή την υπόθεση, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δασοπυρόσθεσης απέτυχε παταγωδώς. Εκτός από τη φετινή χρονιά άλλωστε είχαμε και άλλες μεγάλες καταστροφές (ιδίως το 1998 και 2000).

Όλα τα επιστημονικά δεδομένα, στη χώρα μας και διεθνώς, συγκλίνουν στην άποψη ότι οι πυρκαγιές αντιμετωπίζονται επιτυχώς στο έδαφος και είναι κρίσιμη η άμεση επέμβαση μέσα στο πρώτο 20λεπτό από την έναρξη μιας φωτιάς. Η φωτιά και μετά την κατάσταση της φυλάσσεται επαρκώς για 48 τουλάχιστον ώρες. Δυστυχώς σε μας έγινε δόγμα η από αέρος κατάσταση, η σιγούρια του πυροσβεστικού οχήματος που πατάει στην άσφαλτο και δεν μπαίνει στο δάσος, προστατεύοντάς το ταυτόχρονα από καταπτήσεις, εκχερσώσεις, λαθρούλοτομίες, λαθροθήριες, παράνομη βόσκηση, καταγραφή και αντιμετώπιση ασθενειών, κλπ. είναι αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το χώρο ευθύνης τους και θα αποτελέσουν και τη βάση για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Επικουρικά στο (επαρκές εννοείται) αυτό προσωπικό θα λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες Υπηρεσίες που μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν (δασικόι, Πυροσβεστικό Σώμα, Τοπική

εις. Επιπτυχία θεωρείται όταν σώσουμε κάποια σπίτια από τη φωτιά και όχι όταν αντιμετωπίζουμε τη φωτιά στο δάσος, πριν απλωθεί και φτάσει στα σπίτια! Οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη περίοδος ανομβρίας δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται ως άλλοθι. Δεν είναι δυνατόν μια αναζωπύρωση σιθησμένης φωτιάς να κατακαίει σε μια μόνιμη ημέρα μια ολόκληρη επαρχία (Αιγαίας, Ιούλιος 2007). Ακόμη και υψηλά δάση που δεν τα πείραξαν φωτιές και πόλεμοι (Ολυμπος, Γράμμος) προστέμπουν στη λίστα των καμένων (Πάρνηθα, Πήλιο, Πεντέλη, Κορινθία, Ηλεία, Αρκαδία, Εύβοια, Πάρνωνας, Ταύγετος), συνθέτοντας έναν τραγικό απολογισμό.

Όλα όμως τα παραπάνω δεν λέγονται εδώ για απόδοση ευθυνών, αλλά κύριος

Αυτοδιοίκηση, Ενοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας, εθελοντές, κλπ.), στα πλαίσια ούμως κάποιου προδιαγεγραμμένου σχεδιασμού και όχι πρωτοβουλιακά.

Από μόνος του όμως ένας τέτοιος φορέας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός αν παράλληλη δεν γίνουν και τα παρακάτω:

- Οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των δασών. Ολοκλήρωση του δασικού κτηματολογίου και του δασολογίου.
- Αυστηρή (εννοείται στην πράξη, γιατί στα χαρτιά την έχουμε) Νομοθετική προστασία των καμένων, καταστραμμένων εκτάσεων, μέχρι την οικολογική αποκατάστασή τους. Όποιος καταστρέψει ή επιχειρήσει να καταστρέψει δασική έκταση στην πρόπειρα να γνωρίζει ότι δεν θα έχει την



Ένα από τα πλατάνια του Άη Γιώργη

στόχος μας είναι να εξετάσουμε τι πρέπει να γίνει από όων και πέρα, γιατί οπωσδήποτε να σημειωνή κατάσταση δεν είναι δυνατό να παραμείνει ως έχει.

Η πρόταση για τον ενιαίο φορέα δα

Σκέψεις πάνω στ' αποκαΐδια...

Συνέχεια από την σελ 13

αέρος πυρόσβεσης, μέσω κοινών ασκήσεων.

Στα παραπάνω μέτρα θα μπορούσαν να προστεθούν και όσα άλλα η εμπειρία θα αναδειξει, οπότε και θα αναμέναμε μια μείωση των καμένων εκτάσεων στα 100.000 – 200.000 στρέμματα ανά έτος. Ουστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μετά από τόσες καταστροφές θα πρέπει να δούμε άμεσα και το θέμα της αποκατάστασης των καταστραμένων εκτάσεων. Είναι λάθος η άποψη ότι σε όλες τις εκτάσεις πρέπει να παρέμβουμε με αναδασώσεις. Από άποψη οικονομική και τεχνική, το πρώτο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τις εκτάσεις αυτές από άλλους ειδούς δευτερογενείς καταστροφές (διαδρώσεις, καταπατήσεις, βόσκηση κλπ.) και εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν επεμβαίνουμε με τεχνητές αναδασώσεις. Από ορισμένους διατυπώνεται η άποψη ότι να αναδασώσουμε κύρια με είδη πλαταύφιλλα, που είναι και πλέον πυράντοχα, να βελτιώσουμε έτσι την σταθερότητα του οικοσυστήματος και να εισάγουμε και είδη με μεγαλύτερη οικονομική αξία. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε πώς το θέμα της επιλογής των φυτικών ειδών δεν είναι και τόσο απλό και δεν είναι και τυχαίο που σε μεσογειακά κλίματα, όπως το δικό μας, μετά από τις πυρκαγιές με τη φυσική αναγέννηση ευνοούνται κυρίως τα πεύκα. Τα πευκοδάση, εφόσον προστατεύονται και δεν είναι ξανακαρούν, δημιουργούν τις ευμενείς συνθήκες για την εισαγωγή με φυσικές ή τεχνητές μεθόδους και άλλων δασοπονικών ειδών. Στη δασική έρευνα και πρακτική τα πλήρη αποτελέσματα των αναδασώσεων τα βλέπεις μετά από αρκετές δεκαετίες, οπότε οφείλεις να είσαι πολύ προσεκτικός στις κινήσεις σου και το πιο σοφό που έχεις να κάνεις είναι να αντιγράψεις την ιδιαίτερη φύση, που έκανε το ίδιο πράγμα πολύ πριν από σένα.

Σήμερα στη Δασική Υπηρεσία υπάρχει

συσσωρευμένη αρκετή εμπειρία τόσο από αναδασώσεις με κωνοφόρα όσο και με πλατύφυλλα, που ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Σε αρκετές περιπτώσεις δοκιμάστηκε και η εισαγωγή ξενικών ειδών, σε ορισμένες μάλιστα από αυτές τα ξενικά είδη φάινονται και πολλά υποσχόμενα. Αν π.χ. ανηφορίσει κανείς στο οροπέδιο του Σαραντάπηχου στην Κορινθία, θα διαπιστώσει εκτεταμένες επιτυχείς αναδασώσεις με μαύρη πεύκη, σε υψόμετρο από 700 μέχρι και 1.100 μ., που έγιναν μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 1982. Ανάμεσα σε αυτές φυτεύτηκαν και άλλα ειδή, άλλα με μεγάλη και άλλα χωρίς επιτυχία, ωστόσο αποκομίστηκε σημαντική εμπειρία.

Αντίστοιχα εκτεταμένες επιτυχείς αναδασώσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και σε άλλες περιοχές (Αλεξανδρούπολη, Νιγρίτα, Χαλκιδική, Ναυπακτία, Γρεβενά και αλλού), ορισμένες μάλιστα από αυτές πλησιάζουν και σε ηλικία αραιώσεων καὶ θα μπουν σύντομα σε διαχείριση και παραγωγή έγκλου.

Όλα βέβαια τα παραπάνω που συζητάμε έχουν νόημα όταν συνοδεύονται από μια «μικρή», πλην όμως καθοριστική λεπτομέρεια:

Πόσο είμαστε διατεθειμένοι να επενδύσουμε στο περιβάλλον;

Δεν ξέρω τι ίσχυε παλαιότερα, σήμερα όμως είναι εξακριβωμένο ότι τα δέντρα δεν φηφίζουν. Τα χρήματα που «επενδύνται» από οποιαδήποτε Κυβερνηση σε αποζημώσεις, συντάξεις, δρόμους, σπίτια κλπ. αποδίδουν άμεσα αποτελέσματα, τουλάχιστον πολιτικά. Αντίθετα, τα χρήματα που επενδύονται σε ορεινούς χώρους για αναδασώσεις, διαχείριση δασών, δασοπροστασία, διαχείριση χειμάρρων κλπ. δεν κάνουν άμεσα εμφανή την ανταποδοτικότητά τους, έστω και αν προστατεύουν τις επενδύσεις (σπίτια, δρόμους, υποδομές, ένοδοσχεία, εργοστάσια, καλλιέργειες κ.α.) που έχουν γίνει στους πεδινούς χώρους. Η κοντόβαθμη λογική της τετραετίας οδηγεί τις Κυβερνήσεις μας σε

Πρώτες Οδηγίες για τα πυρόπληκτες δενδροκαλλιέργειες

1. Ελαιόδεντρα: Στην παρούσα φάση δεν κάνουμε καμία επέμβαση (εκρίζωση-κλάδεμα), ώστε ότου διαπιστώσουμε το μέγεθος της ζημιάς. Η ειδιά αναβλαστάνει εύκολα και γρήγορα από τα κλαδιά, τους βραχίονες (μπράτσα), το κορμό και τη ρίζα. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν έως την ερχόμενη άνοιξη για να δούμε τι αναβλαστηση θα έχουμε και από ποιά μέρη του ελαιόδενδρου. Τότε θα επέμβουμε με κλαδέματα, σε όσα δένδρα εμφανίσουν νέους βλαστούς. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί, στο να διαπιστωθεί, εαν οι νέοι βλαστοί αφορούν την καλλιέργογύμενη ποικιλία ή το υποκείμενο (αγριελιά), εφόσον τα ελαιόδενδρα ήταν εμβολιασμένα. Στη περίπτωση που αφορούν το υποκείμενο στην ερχόμενη άνοιξη για να δούμε τι αναβλαστηση θα έχουμε και από ποιά μέρη του ελαιόδενδρου. Όσα δένδρα δεν εμφανίσουν νέους βλαστούς θα πρέπει, όπως είναι φυσικό, θα αντικατασταθούν. Χρήσιμος θα ήταν και ένας φεκασμός με καλκούχο σκεύασμα πριν τις πρώτες βροχές.

2. Αριμέλια - εσπεριδοειδή: θα πρέπει επίσης να περιμένουμε έως την ερχόμενη άνοιξη για να δούμε τι αναβλαστήσεις θα έχουμε και να προβούμε ακολούθως σε κλαδέματα ή εκριζώσεις.



Σ. Κοσμάς
Γεωπόνος

επιλογές της πρώτης περίπτωσης. Οι πάντοτε λιγοστές δαπάνες για τα δάση έχουν μειωθεί από 1,5 % του Προϋπολογισμού πριν 25 χρόνια σε 0,38 % σήμερα. Τα -έτοις κι αλλώς - λιγοστά πριστόρια που εισποιούν τον ελληνικό δασικό πλούτο και δινούν δουλειά στην περιφέρεια κλεινούν το ένα μετά το άλλο, γιατί ο δασικός πλούτος συρρικνώνεται λόγω πυρκαγιών και λόγω υποχρηματοδότησης της δασοπονίας.

Σήμερα, είτε μιλάμε γενικά για το φυσικό περιβάλλον είτε μιλάμε για το ξύλο πρώτη ύλη, εξαργυρώνουμε αυτό που η φύση δημιούργησε πριν εκατοντάδες χρόνια και που οι πατεράδες μας το διαφύλαξαν – εκόντες άκοντες – για να το δρούμε εμείς.

Εμείς αναρωτιόμαστε τι θα αφήσουμε για να βρουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας;

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

• Πρόσληπτην του απαραίτητου εποικού προσωπικού όχι με μόρια, αλλά άτομα ικανά και έμπειρα για πυρκαγιές, χωρίς κομματικά κριτήρια.

• Οι Δήμοι και οι κοινότητες επειγόντως να οχωράσουν αντιπυρικά όλα τα χωριά με δίκτυο πυρόσβεσης, κρουνούς κλπ. περιμετρικά του χωριού ή με αντιπυρικές ζώνες. Τα υδραγωγεία να έχουν γεννήτρια, σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να είναι δυνατή η αντίτιση νερού ή να διαρρυθμιστούν έτσι ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία του πυροσβεστικού με φυσική ροή του νερού. Πολλά χωριά που κάποιαν βρέθηκαν χωρίς νερό, όταν έφτασε η φωτιά, γιατί είχε διακοπή ρεύματος και δεν λειτουργούσαν τα αντλιοστάσια.

Μετά τα ολοκαυτώματα των χωριών που είκαμε φέτος το καλοκαίρι οι Δήμοι θα πρέπει επειγόντως να θωρακίσουν αντιπυρικά τα χωριά, ώστε να τινάθουν στηγουρία οι κάτοικοι, γιατί χωρίς υπερβολή οι φωτιές έγιναν εφιάλτης.

ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ. Οι ζώνες που έχουν ανοιχτεί στα δάση είναι πλάτους 10-20μ. και δεν μπορούν να ανακόψουν τη φωτιά και μάλιστα όταν καίγονται πεύκα. Δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχουν. Όλες οι αντιπυρικές ζώνες πρέπει να έχουν πλάτος ασφαλείας άνω των 50-60μ. και όπου είναι δυνατόν να είναι ταύτοχρονα και δρόμοι.

Τα δάση και οι περιοχές γενικότερα να χωριστούν σε τμήματα με πολύ φαρδίες αντιπυρικές ζώνες άνω των 80μ. ούτως ώστε να υπάρχουν κάποια σημεία ασφαλείας για την ανακοπή της πυρκαγιάς. Αν υπήρχαν τέτοιες ζώνες δε θα καίγονταν μια Μελόνησος. Θα καίγονταν μόνο ένα τμήμα του δάσους.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

Πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να καθιερωθούν σε 24ωρη βάση περιπολίες μικτές στρατού-αστυνομίας-πυροσβεστικής-δασάρχειου αλλά και πολιτών-εθελοντών από τους Δήμους. Να γίνει πυροχειρική για τους δημότες η συμμετοχή σε περιπολίες ανάλογα με τις ανάγκες.

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ: Πρέπει να λειτουργούν όσο το δυνατόν περισσότερα πυροφυλάκια όλο το 24ωρο ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ της Πυροσβεστικής και των Δήμων στα καρασούλια, για να εντοπίζεται έγκαιρα η πυρκαγιά. Όσο πιο γρήγορα γίνει η επέμβαση, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε για τη γρήγορη κατάσβεση.

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ

Ποτέ δεν πάμε να κατασβήσουμε τη φωτιά κατά μέτωπο

αλλά από τα πλάγια. Αν πάμε κατά μέτωπο και καλάσσει παντίλια του πυροσβεστικού ή μείνουμε από νέρο ή αλλάζει κατεύθυνση ή έτσι στην ανέμος, τότε πολύ δύσκολα θα γίλιταισούμε και θα καούμε. Όταν πάμε από πλάγια να σβήσουμε τη φωτιά, σε περίπτωση κινδύνου θα τρέξουμε μέσα στο καρμένο και θα σωθούμε.

Ποτέ δεν πάμε να σβήσουμε φωτιά σε ρέμα. Η φωτιά, ακόμα και είναι σαν είναι στην απέναντι πλαγιά, θα περάσει πάνω από τα δέντρα της κοίτης του ρέματος στην από δύο πλαγιά, και χωρίς να το καταλάβουμε θα εγκλωβιστούμε και θα καούμε. Είναι αδύνατον να μπορέσουμε να τρέξουμε στην πολύ μεγάλη και δύσκολη αντνόφρα για να σωθούμε, θα μας προφτάσει η φωτιά ή θα κάθομε με τις αισθήσεις μας από την πύρα της φωτιάς. Ποτέ δεν πάμε να σβήσουμε φωτιά με σαγιονάρες, σορτς, χωρίς πουκάμισο, αλλά φοράμε ανοικτόχρωμα χοντρά ρούχα.

Όταν συντονίζουμε κατάσβεσην πυρκαγιάς πάμε στο απέναντι σημείο να έχουμε πανοραμική άποψη τ

Λάβαμε

28/8/2007

Το προηγούμενο καλοκαίρι το φεγγάρι του Αυγούστου ήταν κατακόκκινο, γεμάτο ζωή, γέλια, φωνές, μικρά μυστικά κι αλήθειες που μας γλύκαιναν τη νύχτα. Απόψε είναι παγωμένο, άγριο και με γεμίζει ανατριχίλα. Η λευκή σκηνή που στήθηκε δίπλα στο σπίτι μας ακτινοβολεί καθώς αυτός ο πικρός φίλος της νύχτας-η σελήνη- την κάνει να νιώθει αυτόφωτη. Η νύχτα είναι φωτεινή, όμως όλα όσα βλέπω γύρω μου με τρομάζουν. Μια ομίχλη που ποτέ δεν ήρθε και ποτέ δεν στάθηκε πραγματικά επάνω μας, αλλά έστειλε στην θέση της μια πλανεύτρα στάχτη για να μας κοροϊδέψει και να μας μπερδέψει, για να χάσουμε τις εποχές, το χρόνο.

Τον χρόνο που σταμάτησε κάποιο μεσημέρι που ήδη χάθηκε στην μνήμη μου. Ό,τι με τρομάζει, το χειχνάω.

Αν με ρωτούσε ένα παιδί:

-Πότε;

Θα έλεγα μόλις χθες γίναν όλα.

Αν με ρωτούσε ένας μεγάλος θα έλεγα πέρασε καιρός.

Το παιδί θα απαντούσε.

-Δεν πειράζει, σε λίγο όλα θα γίνουν καλύτερα.

Έτσι μου τραγούδησε και η κόρη μου την επόμενη μέρα.

-Θα δεις μαμά θα βοηθήσουμε όλοι, θα έρθουν και οι φίλοι μας από την Εύβοια και τα παιδιά. Μην κλαίς θα γίνουν.

-Ναι, απάντησα ξέπνοα, όλα θα γίνουν.

Όμως είμαι μεγάλη και φοβάμαι. Δεν τολμώ να ομολογήσω τον φόβο μου.

Πώνα τον πω αλλωστε, στο παιδί που τασκίσα με το ξεψυχισμένο ναι μου ή στους ανθρώπους που έχασαν το βίος τους, τα σπίτια τους ή μήπως να το πω στον Νίκο και τη Μαριγούλα τα γειτονάκια μου που έφερναν κατσικίσιο γάλα στα παιδιά μου και μαζί με τους άλλους δικούς μας ανθρώπους ταξίδεψαν σ' ένα ταξίδι τόσο βιαστικό και άδικο.

Έκλαψα πολύ από πίκρα, από οργή, από πόνο γι' αυτόν τον τόπο που από την στιγμή που τον γνώρισα τον κουβαλάω μέσα μου.

Σήμερα έκλαψα γιατί με τρόμαξε αυτό το αλισβερίσι που παίχτηκε για να κερδίσουμε όλοι κάτι.

Από παιδί αναρωτιόμουν και ακόμη δεν έχω αποφασίσει αν «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα». Μακάρι να φοβάμαι άδικα, μακάρι σ' αυτή την δύσκολη στιγμή εμείς οι άνθρωποι να μην βγάλουμε τον χειρότερο εαυτό μας, μακάρι να παλέψουμε μαζί χωρίς να ξεχάσουμε την ουσία, μακάρι το όμορφο, το πραγματικό να γίνει στόχος μας.

Ξαφνικά το νεκρό δάσος που απλώνεται γύρω μου ζωντανεύει και αλλάζει τις σκέψεις μου.

Οι τριγμοί από τα πεύκα που πεθαίνουν και πέφτουν στη γη μ' ανατριχιάζουν.

Όμως αυτά ξέρουν -ξέρουν ότι θα ξαναγεννηθούν, ξέρουν ότι τίποτα δεν γίνεται βιαστικά και γρήγορα.

Η ζωή θα συνεχιστεί με τους δικούς της ρυθμούς χωρίς να νοιαστεί για τον πανικό μας, που θέλουμε σε λίγους μήνες να φτιάξουμε τα πάντα. Πρέπει να ακούσουμε τα πάντα γύρω μας και να προχωρήσουμε προσεκτικά και να φτιάξουμε αυτό που αξίζει στον τόπο και στα παιδιά μας.

Να φτιάξουμε από τη δική μας πλευρά ένα χωριό που όταν περπατάμε στα δρομάκια του τις νύχτες με το αυγούστιανικό φεγγάρι να μπορούμε να είμαστε περήφανοι που το βοηθήσαμε να ξαναγεννηθεί από τις στάχτες του.

Γ.Τ.

Προς την εφημερίδα « Μακιστία»

Σκέψεις πάνω στις στάχτες... Για όσους μπορούν ακόμα να καταλάβουν...

Μέσα στις τόσες σκέψεις και εικόνες του παρελθόντος, που πάνε κι έρχονται στο νου μου αυτές τις φρικτές μέρες και νύχτες που ακολούθησαν την καταστροφή του τόπου μου, διάλεξα δύο σκηνές για να σας περιγράψω. Τέτοιες εμπειρίες κάνουν το θρίνο, ελπίδα και την ελπίδα, θρίνο για την απώλεια που βιώσαμε. Και τα δύσκολα έπονται...

Σκηνή πρώτη:

Όταν μαζευόμαστε στη Μάκιστο, στο σπίτι του μπαρμπα-Δήμου, σε μια γιορτή, σε μια χαρά, σ' ένα καλωσόρισμα ή κατεύδιο, εκείνος άρχιζε πρώτος το τραγούδι.:

Φίλοι, καλώς ορίσατε, φίλοι κι αγαπημένοι...

Κί εμείς απαντούσαμε αντιφωνικά:

Χίλια καλώς τον ήβραμε αυτόν το νοικοκύρη, με τα καλά του τα φαγιά, με το γλυκό κρασί του...

Και τα ποτήρια με το κρασί που υψώνονταν σε πρόποση, ήταν στονδή στον Κτίστη, που ευλόγησε το τραπέζι και τον φιλόξενο νοικοκύρη, χαρίζοντάς του απλόχερα τα αγαθά του, δικαιώνοντας τους κόπους και τον ιδρώτα του.

Ευλογημένη αυτάρκεια της αγροτικής και ποιμενικής ζωής, που άντεξε στο χρόνο και στις προκλήσεις των καιρών! Ευλογημένη γη των πατέρων μας που αναπαύεστε με ειρήνη!

Και ξαφνικά ... όλα έγιναν στάχτη. Όχι σε πολύ χρόνο. Σε λίγα λεπτά. Το σπίτι του μπαρμπα-Δήμου και τόσων άλλων, το κελάρι με τις σοδειές, οι αγροί που έδιναν τον καρπό. Όλα. Χάθηκε και η κυρά του, κι αυτό δεν έχει παρηγορία.

Σ' αυτόν και στα παιδιά του έμειναν μόνο τα ρούχα που φορούσαν. Και μια αξιοπρέπεια, μια περηφάνια, που τους έκανε να στέκονται παράμερα και να διστάζουν να διεκδικήσουν κι εκείνοι κάτι από την ανθρωπιστική βοήθεια που εστάλη. Τέτοια στάση επέδειξαν οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που ζουν στον τόπο μας.

Πώς να παρηγορθούμε για την απώλεια αυτού του κόσμου;

Θα ξανατραγουδήσουμε άραγε χωρίς τη σκιά της καταστροφής να μας σκεπάζει;

Και πότε:

Και ποιος νοικοκύρης θα μας πει «φίλοι καλώς ορίσατε...», από ποιο αμπέλι θα γευτούμε το κρασί, από ποιους ελαιώνες θα πάρουμε το λάδι για το καντήλι, ποιον θα προσφωνήσουμε «νοικοκύρη»;

Σκηνή δεύτερη:

Πριν μερικά χρόνια βρέθηκα στο Λέπτραιο, χωριό κοντά στην Αρχαία Φιγαλία, στα ερείπια του αρχαίου ναού της Δήμητρας, μπροστά στο πέτρινο παλαιικό αλώνι, για να παρακολουθήσω τη συναυλία που οργανώθηκε, προς τιμήν του μεγάλου δασκάλου της παραδοσιακής μας μουσικής, Σίμωνα Καρά. Εκεί στο φεγγαρόφωτο, ήταν πανσέληνος, η χορωδία και οι μουσικοί μάς μάγεψαν με τα τραγούδια τους.

Μόλις τελείωσε το πρόγραμμα, δόθηκε το σύνθημα να στηκωθούν όλοι να χορέψουν. Πρώτος σηκώθηκε και έσυρε το χορό ένας παπάς, ίσως του χωριού, δεν ξέρω.

Στάθηκα μαγεμένη και παρακολουθούσα όλο

ευτυχία το χορό του παπά.

Κι εκεί κάτω από το φως του φεγγαριού, καθώς ακουγόταν το τραγούδι «να χαμηλώναν τα βουνά, να ψήλωναν οι κάμποι, νάβλεπτα την Ανδρίτσαινα, το έρημο παζάρι...», καθώς από το αεράκι ανέμιζαν τα ράσα του παπά, ψηλόλιγνη φιγούρα, εκεί ανάμεσα στα ερείπια του αρχαίου ναού, στο πετράλωνο, μου φάνηκε πως πέρναγε μπροστά μου όλη η ελληνική ιστορία ...

Το πανέμορφο τοπίο που αγκάλιαζε τον αρχαίο ναό, στο Λέπτραιο, έγινε στάχτη.

Θα μπορέσουμε άραγε ποτέ να ξαναχορέψουμε έτσι, στην Επαρχία Ολυμπίας, με χειροποιητή την αίσθηση της ιστορικής ενότητας του τόπου μας, και πότε;

Και τώρα προσμένουμε λύση από τους άρχοντες. Τι μπορούν άραγε να καταλάβουν εκείνοι; Αντιλαμβάνονται τι χάθηκε; Μπορούν να αναλύσουν τις παραπάνω σκηνές που περιέγραψα και να βγάλουν πολιτικά συμπεράσματα; Δεν νομίζω όμως ότι έχουν την ικανότητα να κάνουν κάτι τέτοιο.

Η Ελλάδα που περιέγραψα δεν αφορά κανέναν πια, τουλάχιστον απ' αυτούς που λυμαίνονται τα δημόσια αξιώματα. Ούτε καν το μεγαλύτερο μέρος του λαού, γιατί εκπαιδεύτηκε από ιδρύσεως του ελληνικού, κατ' όνομα, κρατιδίου, στα τεχνάσματα του «βολέματος».

Αποκορύφωμα οι τελευταίες δεκαετίες που θεσμοθετήθηκε το κυνήγι της άκοπης καλοπέρασης και της μάταιης «επιτυχίας». Την Ελλάδα που περιέγραψα δεν την αναγνωρίζουν πλέον οι Έλληνες, ούτε και οι φιλόδοξοι υποψήφιοι των συντεχνιών, που λέγονται κόμματα.

Αυτή η Ελλάδα εξορίστηκε από την Εκπαίδευση, από τον κοινωνικό και πολιτικό μας βίο. Παρέμεινε μόνο στα μουσεία και στα οράματα κάποιων, που χλευάζονται από τους επιτήδειους της εξουσίας, ως γραφικοί οραματιστές του ανέφικτου και ρομαντικού ιδεώδους, που δεν έχει θέση στη μοντέρνα κοινωνία της ταχύτητας και της πληροφορίας.

Και αλίμονο! Είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση επιβίωσης της φυλής μας, αλλά και πρόταση ζωής για όλον τον κόσμο. Που έχει επαληθευτεί μέσα από αιώνες δουλειάς και περισυλλογής πάνω στον τραγικό άνθρωπο που ψάχνει το πώς και το γιατί της ύπαρξής του.

Νομίζω πως με τέτοιους όρους και με τέτοιους προβληματισμούς θα έπρεπε να εισέρχονται στον πολιτικό αγώνα όλοι όσοι λένε πως θέλουν να προσφέρουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του ελληνικού λαού.

Διαφορετικά θα βρισκόμαστε συνεχώς στη δυσχερή θέση να αναζητούμε εκ των υστέρων τις αιτίες καταστροφών και συμφορών, σε όλα τα επίπεδα, για τον ελληνισμό και πάντα θα σπεύδουμε να πάρουμε εκ των υστέρων μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων από θεομηνίες, πυρκαγιέ



Θα υπάρξει μέλλον;

Αγαπητοί πατριώτες,

Μέσα στη γενική σύγχυση, τον πανικό και την απόγνωση που δημιούργησε η καταστροφή του τόπου μας, μετά τη φονική πυρκαϊά της 24ης Αυγούστου, είναι αναγκαίο να βρούμε την ψυχραιμία και τη δύναμη για να σκεφτούμε, να διατυπώσουμε ερωτήματα και να κάνουμε προτάσεις για το μέλλον μας, ένα μέλλον που μας αφορά και μας ανησυχεί όλους.

Μέσα στο χάος που επικρατεί και ενώ ακόμα η μυρωδιά της καμένης γης κυριαρχεί στην αιμόσφαιρα, ενώ τα πρόχειρα σπιτάκια που στάθηκαν για να στεγάσουν τους πυρόπληκτους δεν λειτουργούν, ενώ το φθινόπωρο είναι προ των πυλών, οι κάτοικοι του χωριού μας, αλλά και των άλλων ομοιοπαθών χωριών, φάίνεται πως αδυνατούν να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν την αρβεβαιότητα που τους απειλεί. Οι απώλειες είναι ανυπολόγιστες.

1. Οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν μέσα στις φλόγες.

2. Καταστράφηκε το φυσικό περιβάλλον που ήταν ο πλούτος της περιοχής μας, ένα οικοσύστημα με μεγάλη ποικιλία, τόσο χλωρίδας, όσο και πανίδας.

3. Η οικονομία της περιοχής διαλύθηκε, αφού οι καλλιέργειες έγιναν στάχτη, οι κάτοικοι έχασαν τις περιουσίες τους και δεν έχουν πια τίποτα για να ασχοληθούν.

4. Το έδαφος απειλείται με διάβρωση, κατολισθήσεις και καθιζήσεις με κίνδυνο να αλλάξει το τοπίο και να κοπεί η επικοινωνία των οικισμών με τα αιστικά κέντρα.

5. Τα επίπεδα των ρύπων της αιμόσφαιρας είναι πολύ υψηλά και αποστιφάται το γεγονός πως κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων από την έκθεσή τους σ' αυτούς.

6. Υπάρχουν βάσιμα στοιχεία πως το νερό είναι πια ακατάλληλο για πόστη και κυριαρχεί αρβεβαιότητα για το αν θα έχουμε νερό στα επόμενα χρόνια, με δεδομένη την ανυπαρξία του δάσους.

7. Ο οικισμός κυριολεκτικά αφανίστηκε, αφού τα περισσότερα σπίτια είναι καμένα και οι περισσότεροι κάτοικοι έμειναν άστεγοι. Ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν οικογένειες με μικρά παιδιά και ζευγάρια πλικιωμένων που είδαν στη δύση της ζωής τους να χάνεται ό, τι είχαν δημιουργήσει μετά από κοπαστική εργασία μιας ολόκληρης ζωής.

8. Κινδυνεύει η συνοικία των κοινωνίας των πυρόπληκτων περιοχών, γιατί μέσα στην απόγνωση και την ανασφάλεια του αύριο, βρίσκουν την ευκαιρία και έρχονται στην επιφάνεια όλες οι αδυναμίες των ανθρώπων και αρχίζουν να υπάρχουν έριδες, συγκρούσεις, αντιζηλίες και κακυποψία. Το πνεύμα συνεργασίας και συλλογικότητας, που έτσι κι αλλιώς υστερούσε στον τόπο μας, χάθηκε εντελώς. Ο καθένας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και αδυνατεί να κατανοήσει πως η σωτηρία δεν είναι ατομική υπόθεση.

9. Απειλείται η ιστορική συνέχεια και η ιδιοπροσωπία του τόπου μας. Καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της εγκατάλειψης και της ερήμωσης της περιοχής, αν κοπεί η αόρατη κλωστή που μας κρατά δεμένους με το χθες ως σύνολο φυσικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στοιχείων, αυτόματα θα επέλθει η αλλοίωση του χαρακτήρα της κοινωνίας μας και η μετάλλαξη της σε κάπι άλλο. Στην προκειμένη περίπτωση από κοινωνία ελεύθερων και υπερήφανων ανθρώπων θα οδηγηθούμε και αυτό δεν είναι υπερβολή, σε μια κοινωνία δουλοπάροικων.

Χωρίς αμφιβολία βιώνουμε την απόλυτη φρίκη. Τίποτα δεν έμεινε που θα μπορούσε να αποτελέσει μιαν ακτίδα ελπίδας για το αύριο. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και καθώς φαίνεται ξεπερνά τα όρια και τις δυνα-

τότητες χειρισμού του από την τοπική αυτοδιοίκηση και τη Νομαρχία. Το χειρότερο όμως είναι που αρχίζουμε να ανησυχούμε πως δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ούτε καν σε επίπεδο εθνικής πολιτικής. Μέχρι τώρα γίνονται σπασμωδικές κινήσεις από παντού, από συλλόγους, Δήμους, φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ιδιώτες αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο από την κεντρική διοίκηση που να βάλει φρένο στους αυτοσχεδιασμούς και να διαγράψει ένα όραμα για αυτόν τον τόπο, που με εγκληματικό τρόπο καταστράφηκε με κύρια αιτία την αδιαφορία της πολιτείας και την έλλειψη μέτρων πρόληψης και καταστολής.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σφυρίζει αδιάφορα σε ότι αφορά το ρόλο της και την ευθύνη που έχει σ' αυτή την καταστροφή. Είναι γνωστό πως αντί να ασχολείται με το πώς θα προστατεύσει το περιβάλλον ασχολείται με άλλα, πιο «ευχάριστα» και δημοφιλή ζητήματα, που ανταποκρίνονται απόλυτα στο επίπεδο αντίληψης και σκέψης των περισσότερων νεοελλήνων ψυφοφόρων-

τικές αλλαγές που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε εξέλιξη στον πλανήτη μας.

2. Αυτό το πλαίσιο να γίνει σεβαστό από όλους τους φορείς και τους ιδιώτες και πάνω σ' αυτό να κινηθούν όλες οι πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν ή θα ξεκινήσουν στην περιοχή.

3. Οι ιδιοτικές πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται ως μεμονωμένες κινήσεις φιλανθρωπίας που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των πληγέντων να ενταχθούν κι αυτές στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του τόπου και να υπόκεινται σε κανόνες και αντικειμενικούς ελέγχους.

4. Η όποια τουριστική ανάπτυξη που θα μπορούσε ίσως μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα να επιχειρηθεί να αφορά ήπιες μορφές τουρισμού που θα δώσουν τη δυνατότητα στους κατόκους της περιοχής να πάρουν μέρος, όχι ως οικονομικά εξαρτημένοι, υπάλληλοι ή ζένων τουριστικών οργανισμών, αλλά ως επιχειρηματίες μικρών μονάδων υψηλής ποιότητας που θα διασειρίζονται τον πλούτο του τόπου τους. Έτσι μόνο θα μπορούν να επιστρέψουν κι άλλοι κάτοικοι στην περιοχή και να ανακάμψει συνολικά η επαρχία.

5. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε, γιατί είναι δικαιώμα και υποχρέωσή μας, να έχουμε σοβαρό λόγο στο πώς θα γίνει η ανάκαμψη του τόπου μας. Ήδη ο Σύλλογός μας έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις αποκατάστασης της περιοχής οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά δυστυχώς ως τώρα κανές δεν έχει δειχεί το παραμικρό ενδιαφέρον γι' αυτές.

Αυτή ακριβώς η υποτίμηση του λόγου μας είναι που μας κάνει περισσότερο δύσπιστους για το αν έχουν τη διάθεση, όσοι εμπλέκονται στη δράση της ανάταξης της Επαρχίας, να λάβουν υπόψη τους τη θέληση των κατοίκων για το μέλλον.

6. Να εξασφαλιστεί από την πολιτεία η διαφάνεια του τρόπου διαχείρισης των οικονομικών πόρων που ήδη συγκεντρώνονται στο αρμόδιο ταμείο για τις πυρόπληκτες περιοχές και να αποδοθούν στους πραγματικούς δικαιούχους και όχι σε όσους ήδη έχουν δειχεί ξεκάθαρα πως ως αρπακτικά ορέγονται τα «χρήμα», που φαίνεται θα είναι πολύ.

Για να μπορέσουμε όμως να έχουμε πιθανότητες να στρέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση την πολιτεία και συνεπώς να έχουμε πια ελπίδα επιβίωσης των κοινωνιών μας, θα πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε ομοφυκία και περηφάνια για τον τόπο μας και τις αξίες που κουβαλάμε. Αν λειτουργόντες με γνώμονα μόνο τον εαυτό μας, το «σπιτάκι» μας και το «χωραφάκι» μας, ή αν ζαρώνουμε φοβισμένοι στο καβούκι μας και δεν αντέχουμε να διεκδικήσουμε το δικαιώμα μας να ζίσουμε στον τόπο των πατέρων μας ελεύθεροι και περίφανοι θα περιμένουμε πάντα κάποιον που αποφασίζει πριν από μας για εμάς, με την προϋπόθεση βέβαια, να είμαστε «καλά παιδιά».

Τώρα βρισκόμαστε στη στιγμή «μηδέν» και θα παλέψουμε συλλογικά για το αύριο ή θα καθούμε, επιστρέφοντας σε ακόμα μεγαλύτερη μιζέρια από εκείνη που βιώναμε πριν τη φωτιά, όταν, ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια, δεν είχαμε σοβαρά αποτιμήσει το θησαυρό που έπρεπε να διαχειριστούμε. Γι' αυτό τον χάσαμε. Και για τούτο έχουμε όλοι την ευθύνη που μας αναλογεί.

Χριστίνα Γρηγοροπούλου



καταναλωτών.

Από την άλλη πλευρά εκφράζονται φόβοι για το ποιοι και πώς θα αποφασίσουν για το μέλλον των πυρόπληκτων περιοχών και τι μυστικά σχέδια εξυφαίνονται προκειμένου πάνω στις στάχτες να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες που θα καταστρέψουν και την τελευταία ελπίδα ανάκαμψης του τόπου και απόδοσή του στους φυσικούς ιδιοκτήτες της γης. Ακούγονται πολλά και το πιο ανησυχητικό είναι πως αισθανόμαστε αδύναμοι να κατανοήσουμε και να ελέγχουμε τις διεργασίες που διαπραγματεύονται το μέλλον μας, χωρίς εμείς να μπορούμε να παρέμβουμε.

Τι λοιπόν θα μπορούσε να γίνει;

Να απαιτήσουμε

1. Να υπάρξει άμεσα ένα πλαίσιο από την πολιτεία που θα ορίζει κατόπιν σοβαρής μελέτης από ειδικούς επιστημονικούς φορείς τους στόχους που τίθενται για την ανάταξη των πυρόπληκτων περιοχών. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν του όλα τα δεδομένα του τόπου, δηλαδή τόσο το φυσικό όσο και το ανθρώπινο περιβάλλον καθώς και την πολιτιστική κληρονομιά. Τούτο θα αποσκοπούσε στην αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην στήριξη νέων και παλιών καλλιεργειών, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, στην ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και στην ανασυγκρότηση των οικισμών με όρους και προδιαγραφές που να τους καθιστούν βιώσιμους στο μέλλον, με δεδομένες τις αντίξεις συνθήκες που θα δημιουργηθούν μετά την καταστροφή και με τις κλιμα-